

# Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van Dienst 28 januari 2018

## Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 8: 1, 2 en 3

*'Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven'*

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-  
machtige God, Gij die uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,  
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken  
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil  
en doet uw haters buigen voor uw wil.

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,  
de maan, de duizend sterren die daar branden,  
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

## Stil gebed

### Bemoediging en groet

Zingen Psalm 8: 6

*vervolg intochtspalm*

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.  
Heer, onze God, hoe vol van majesteit  
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

## Verootmoediging en genade verkondiging

Zingen Lied 968: 1, 2, 3 en 4

*'De ware kerk des Heren'*

1. De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,  
dankt aan zijn dood het leven.  
Hij is haar bruidegom.  
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar zijn dienstmaagd om.

2. Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kinderen van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord.  
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs.  
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs.



## Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

*3. Al heeft men haar geteisterd,  
al wordt zij onderdrukt,  
door dwalingen verbijsterd,  
door strijd uiteengerukt,  
de stem der martelaren  
roept uit: O Heer, hoe lang?  
De nacht is vol gevaren,  
de morgen vol gezang.*

*4. In t woeden aller tijden  
is nooit het lied verstomd,  
Gods hoede zal ons leiden,  
de volle vrede komt!  
Geloven wordt aanschouwen,  
als uit de hemel daalt  
de bruid, de hoge vrouwe,  
de kerk die zegepraalt.*

### Dienst van het Woord

#### Gebed bij de opening van het Woord

#### Schriftlezingen

##### 1e schriftlezing Psalm 11: 1-10

*1 Halleluja! Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. 2 Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze. 3 Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. 4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER. 5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezden, eeuwig gedenkt hij zijn verbond. 6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken. 7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw, 8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht. 9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. 10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.*

##### 2e schriftlezing I Korinthe 8: 1-7

*1 Dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op. 2 Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. 3 Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend. 4 Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is. 5 Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en heren –, 6 wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. 7 Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard.*



## Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

### Zingen Lied 647: 1, 2, 3 en 4

1. Voor mensen die naamloos,  
kwetsbaar en weerloos  
door het leven gaan,  
ontwaakt hier nieuw leven,  
wordt kracht gegeven:  
wij krijgen een naam.

3. Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend  
door het leven gaan,  
weerklinken hier woorden,  
God wil ons horen:  
wij worden verstaan.

### 'Voor mensen die naamloos'

2. Voor mensen die roepend,  
tastend en zoekend  
door het leven gaan,  
verschijnt hier een teken,  
brood om te breken:  
wij kunnen bestaan.

4. Voor mensen die hopen,  
wankel gelovend  
door het leven gaan,  
herstelt God uit duister  
Adam in luister:  
wij dragen zijn naam.

### Verkondiging

### Zingen Lied 903: 1, 2, 3 en 6

1. Zou ik niet van harte zingen  
Hem die zo zeer mij verblijdt?  
Want ik zie in alle dingen  
niets dan zijn genegenheid.  
Is de hartslag van het leven  
niet de liefde van de Heer?  
Liefde draagt hen meer en meer,  
die in dienst van Hem zich geven.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden  
ben ik nooit alleen geweest,  
want God gaf mij ten geleide  
op mijn wegen woord en Geest.  
Ja, de Heer doet mij geloven,  
Hij ontstak in mij het licht  
van het innerlijk gezicht,  
dat zal dood noch duivel doven.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.

### 'Zou ik niet van harte zingen'

2. Als een vogel, die zijn tere  
jongen met de vleugels dekt,  
zo houdt over mij de Here  
zijn beschuttend' arm gestrekt.  
Alles wendt Hij mij ten goede,  
Hij is bij mij nacht en dag,  
ja, van voor ik 't licht nog zag,  
ben ik veilig in zijn hoede.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,  
omdat Gij mij zo bemint,  
hef ik, Heer, tot U mijn handen:  
Vader, zie ik ben uw kind.  
Wil mij de genade geven,  
U te dienen, hier en nu;  
God die liefde zijt, aan U  
vast te houden, heel mijn leven,  
tot ik U na deze tijd  
liefheb in der eeuwigheid.



# Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

## Dienst van het Heilig avondmaal

### Collecte

### Inleidend

### Geloofsbelijdenis

### Gebed

### Zingen lied 405: 1, 3 en 4

### *'Heilig, heilig, heilig! Heer God Almachtig'*

*1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.*

*3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
één en al vuur en liefde en majesteit.*

*4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.*

### Uitdeling en communie

### Dankgebed

### Slotlied Liedbundel 74: 1, 2

### *'Abba, Vader'*

*1. Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn.  
U laat nooit alleen,  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.*

*2. Abba, Vader, laat mij zijn,  
Slechts voor U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d'Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn,  
Slechts voor U allen.*



# Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Heenzending en zegen

Respons

*'Amen, amen, amen'*

*Amen, amen, amen.*

*Dat wij niet beschamen.*

*Jezus Christus, onze Heer.*

*Amen, God, Uw naam ter Eer.*

