

Orde van de dankdienst

voorafgaande aan de crematie van

BEREND TE VELDE

Bé

Geboren: 25 april 1933

Overleden: 16 februari 2018

op donderdag 22 februari 2018
in de Hervormde kerk te Sellingen.

Aanvang 13.30 uur

Voorganger: Ds. Bram Verduijn.

Organist : Mevr. Annie Veneman-Holman.

Orgelspel.

Votum en groet.

Samenzang: Psalm 150: 1 en 2.

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbél, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Woord van welkom.

Muzikaal intermezzo

Enkele woorden door Dalya.

Gebéd.

Samenzang: Liedbundel 42: 1 en 2.

1. Vaste rots van mijn behoud
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw
laat mij rusten in uw schouw.
Waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,

niet de tranen, die ik pleng
schoon ik ganse nachten ween
kunnen redden, Gij alleen.

Schriftlezingen:

1^e schriftlezing Psalm 119: 103-105.

103 Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. 104 Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad. 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

2^e schriftlezing 1 Johannes 4: 7-12

7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

Samenzang: Liedbundel 42: 3 en 4.

3. Zie ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.
4. Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood

Overdenking.

Muzikaal intermezzo.

Gebed.

Samenzang: Lied 838: 1, 3 en 4.

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Zegen.

Respons: Lied 415: 1.

1. Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.