

PASEN 2018

ORDE VAN DIENST

op

Eerste Paasdag

zondag 1 april 2018
in de Hervormde Kerk te Sellingen
aanvang 9:30 uur



Voorganger : Ds. Bram Verduijn.

Organist : Margriet Withaar.

Medewerking : Lieneke van Eijkelenburg.

Paaskaars wordt binnengedragen.

Welkom en mededelingen.

Lieneke van Eijkelenburg zingt:

'Via Dolorosa'.

Paaskaars wordt aangestoken

Zingen: Psalm 150: 1 en 2 (staand)

1. *Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.*
2. *Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer, Hij zij geprezen.*

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Zingen: Lied 632: 1, 2 en 3.

1. *Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,*

*verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.*

2. *Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.*
3. *Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.*

Verootmoediging en genade verkondiging.

Geloofsbelijdenis. (staand)

Zingen: Lied 641: 1, 2 en 4

1. *Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoort ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.*
2. *Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.*

*En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.*

4. *Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
'Gij zijt al waar ik op bouw!'*

Dienst van het Woord.

Gebed bij de opening van het Woord.

1e Schriftlezing: Jesaja 25: 1- 9

1 HEER, U bent mijn God. Ik zal U hulde bewijzen, Uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn Uw daden, U hebt Uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd. 2 Hun stad hebt U tot een bouwval gemaakt, hun versterkte vesting tot een ruïne; het bolwerk van barbaren is geen stad meer, nooit zal ze worden herbouwd. 3 Daarom zal het gewelddadige volk U eren, de stad van wrede volken ontzag voor U tonen. 4 U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, 5 als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen, U tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. Het feestmaal op de Sion. 6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen

wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. 7 Op deze berg vernietigt Hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 8 Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken. 9 Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. Hij is de HEER, Hij was onze hoop. Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’

Lieneke van Eikelenburg zingt: 'Zie de mens'.
'Hoe groot zijt Gij'.

2e Schriftlezing: Mattheus 28: 1- 10

1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’ 8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen Hem eer. 10 Daarop zei Jezus: ‘Wees

niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.'

Zingen: Liedbundel 47: 1, 2, 3 en 4

- 1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.*
- 2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon die sterke held!
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
Want Hij is God, bekleed met macht.*
- 3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
Want alles, alles is voldaan.
Die in 't geloof op Jezus ziet.
Die vreest voor dood en helle niet.*
- 4. Want nu de Heer is opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.*

Verkondiging.

Meditatief orgelspel.

Zingen: Lied 624: 1, 2 en 3

- 1. Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heilige dag, na angst en vrees,
halleluja!*

*Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!*

2. *Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!*

3. *Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer,
halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer,
halleluja!*

Dankgebed.

Lieneke van Eijkelenburg zingt: *'Hij kwam bij ons'.
'In Christ alone'.*

Collecte.

Zingen: Liedbundel 76: 1, 2 en 3 (staand)

1. *U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf.*

*U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.*

2. *Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: "Christus overwint!"
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.*
3. *Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.*

Zegen.

Zingen: Gezang 415: 3

3. *Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!*

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de kerk.

Gezegend Paasfeest !