

*“Ik ben de opstanding en het leven.  
Wie in mij gelooft zal leven, ook  
wanneer hij sterft”.*

*Joh. 11 : 25*



**Dankdienst voor het leven van**  
***Roelie Roosien – Rotgers***

**\* 22 mei 1928**

**† 6 maart 2018**

**Op maandag 12 maart in de Hervormde Kerk te Sellingen**

**Voorganger: Ds. Bram Verduijn  
Organist: Margriet Withaar**

## **Orgelspel**

### **Binnenkomst**

### **Aansteken Paaskaars door achterkleinkinderen**

### **Votum en Groet**

### **Samenzang Psalm 62: 1, 4 en 5**

*1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.  
Ik wankel niet, want Hij staat vast;  
mijn toevlucht, als het water wast,  
mijn rots, mijn enige vertrouwen.*

*4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,  
Hij immers schenkt u altijd weer  
zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.  
Wankel dan niet, want Hij staat vast,  
Hij is, ook als het onheil wast,  
uw rots, uw enige vertrouwen.*

*5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,  
mijn naam rust in de schutse Gods.  
O volk, uw God laat u niet vallen.  
Als gij voor Hem uw hart uitstort,  
vertrouw dat gij gezegend wordt;  
God is een schuilplaats voor ons allen.*

### **Woord van welkom**

## **Samenzang Liedbundel 60: 1, 2 en 3**

1. *Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus hart,  
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.  
Hoor! 't Is het lied der eng'len, zingend van liefde' en vree,  
Ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee.  
Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hart,  
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.*

2. *Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,  
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg;  
Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht,  
Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.  
Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn heer en Borg,  
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.*

3. *Jezus, mijn die'bre Toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij!  
Dat op die Rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij!  
Heer laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt,  
En 't oog aan gindse kusten, uw hiellicht gloren ziet.  
Jezus, mijn die'bre Toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij!  
Dat op de Rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij!*

## **Gedicht door achterkleinzoon Harm-Jan**

*We hebben het eerst niet willen zien,  
we konden het niet geloven.  
Maar langzaam zagen we het begrip,  
diep in je ogen doven.  
Ofschoon je nog steeds bij ons was,  
had je ons al verlaten.  
De dag kwam langzaam dichterbij,  
dat wij niet meer met je konden praten.  
Het brak ons hart je zo te zien,  
zo langzaam afgegleden.  
Je geest die eens zo helder was,  
leefde in 't verleden.  
Daar in je eigen wereldje,  
konden we je niet bereiken.*

*We konden je taal niet meer verstaan,  
alleen maar naar je kijken.  
Bedankt voor alles wat je deed,  
in al die andere jaren.  
We zullen zoals je vroeger was,  
diep in ons hart bewaren.*

## **Gebed**

### **Samenzang Liedbundel 42: 1, 2, 3 en 4**

*1. Vaste rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op uw trouw,  
laat mij rusten in uw schaûw,  
waar het bloed door u gestort,  
mij de bron des levens wordt.*

*2. Jezus, niet mijn eigen kracht,  
niet het werk door mij volbracht,  
niet het offer dat ik breng,  
niet de tranen die ik pleng,  
schoon ik ganse nachten ween,  
kunnen redden, Gij alleen.*

*3. Zie, ik breng voor mijn behoud  
U geen wierook, mirr' of goud;  
moede kom ik, arm en naakt,  
tot de God, die zalig maakt,  
die de arme kleedt en voedt,  
die de zondaar leven doet.*

*4. Eenmaal als de stonde slaat,  
dat dit lichaam sterven gaat,  
als mijn ziel uit d' aardse woon  
opklimt tot des rechters troon,-  
Rots der eeuwen, in uw schoot  
berg mijn ziele voor de dood.*

## Schriftlezingen

### 1<sup>e</sup> schriftlezing Psalm 31: 1-6

31 1 Een lied van David. Voor de zangleider. Heer, bescherm mij 2 Heer, bij u zoek ik bescherming. Laat mij niet alleen! Wees goed voor mij en red mij. 3 Luister naar mij, kom snel en help mij! Laat me veilig zijn bij u, bescherm me en bevrijd me. 4 U bent sterk en machtig, u beschermt mensen tegen gevaar. Ga met mij mee en leid mij. 5 Mijn vijanden jagen op mij, maar bij u ben ik veilig. Red mij! 6 Heer, u beslist over mijn leven. U bent een trouwe God, u zult me redden.

### 2<sup>e</sup> schriftlezing Johannes 11: 24-27

24 'Ja,' zei Marta, 'ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.' 25 Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstan-ding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?' 27 'Ja Heer,' zei ze, 'ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.'

### Samenzang Lied 512: 1, 2, 3, 6 en 7

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

2. Uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
mijn weg waarop ik treed;

*6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
als ik van alles scheiden moet  
gaat nog die naam mij voor.*

*7. O naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stopt  
dan draagt mij uw muziek.*

## **Overdenking**

### **Samenzang Liedbundel 43: 1, 2 en 3**

*1. Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind,  
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!  
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat.  
O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.*

*2. O, doe genaad' ervaren aan 't bevend hart,  
en breng het tot bedaren bij vreugd en smart!  
Laat m' aan uw voeten rusten, mij, hulp'loos kind,  
vertrouwen en berusten, voor d' uitkomst blind!*

*3. En blijft m' ook soms verborgen uw grote macht,  
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.  
Neem dan mijn beide handen en leid uw kind,  
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!*

## **Gebed**

## **Slotlied (staande tot na de zegen): Opwekking 44**

*1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.  
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.  
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.*

*Refrein:*

*Hem zij de glorie, want Hij die overwon,  
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.  
Halleluja. Geprezen zij het Lam,  
dat de schuld der wereld op Zich nam.*

*2. Verdreven is de schaduw van de nacht.  
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig  
thuisgebracht.  
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.  
(Refrein)*

*3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,  
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd  
opgericht.  
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.  
(Refrein)*

## **Zegen**

### **Respons: Lied 416: 1, 2, 3 en 4**

*1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

**Dankwoord door de uitvaartleider**

**Bij het uitdragen van de kist wordt “Abba Vader” gespeeld!**