

Dienst van dankbaarheid

Voorafgaande aan de begrafenis

van

HILLECHIEN POTZE-HUIZING

Odoorn: 14 mei 1942

Sellingen: 23 juli 2018

op vrijdag 27 juli 2018
in de Hervormde Kerk te Sellingen.

Aanvang 13:30 uur

Voorganger: Ds. Bram Verduijn.

Organist: Mevr. Annie Veneman-Holman.

Orgelspel.

Votum en groet.

Samenzang: Psalm 25: 1 en 2.

1. Heer ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
2. Here maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen Ge uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten

Woord van welkom.

Samenzang: Psalm 25: 4 en 6.

4. God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem nederig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandelen moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

Enkele woorden door zoon Kees.

Gebed.

Samenzang: Liedbundel 64: 1, 3 en 4.

1. Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die zichzelf gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

Koor: Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

3. 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht.

Koor: Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

4. Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Koor: Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

1^e Schriftlezing Spreuken 3: 5-6.

*5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen
inzicht. 6 Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij
voor jou de weg.*

2^e Schriftlezing Johannes 14: 1-4.

*1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2 In
het huis van Mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd
hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3
Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik
terug. Dan zal Ik jullie met Me meenemen, en dan zullen jullie
zijn waar Ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar Ik heen
ga.'*

Samenzang: Evangelische Liedbundel 413: 1, 2 en 4.

1. Lichtstad met uw paarden poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Koor: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdes stem,
daar geen rouw meer en geen tranen.
In het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.

Koor: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdes stem,
daar geen rouw meer en geen tranen.
In het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarden poorten,
in het nieuw Jeruzalem.

Koor: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdes stem,
daar geen rouw meer en geen tranen.
In het nieuw Jeruzalem.

Overdenking.

Muziekstuk: [Nearer my God to Thee](#)

Gebed.

Samenzang: Lied 416: 1, 2, 3 en 4.

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen.

Respons: Lied 415: 3.

- . Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw Naam ter eer!

Onder het uitgeleiden luisteren wij naar orgelspel:

'Abba Vader'.

1. *Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe.*

2. *Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.*