

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van Dienst Zondag 7 oktober 2018

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 8: 1, 2 en 3

'Heer, onze Heer, hoe heerlijk'

*1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.*

*2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.*

*3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 8: 4, 5 en 6

vervolg intochtspesalm

*4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.*

*5. Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning;
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.*

*6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.*



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Verootmoediging en genade verkondiging

Tien geboden

Zingen Lied 836, 1, 2 en 4

*1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.*

*4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.*

'O Heer, die onze Vader zijt'

*2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.*

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen Lied 1010: 1, 2 en 4

*1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.*

*4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!*

'Geef vrede Heer, geef vrede'

*2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!*



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

1^e schriftlezing Psalm 128: 1-6

1 Een pelgrimslied. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die Hij wijst: 2 je zult eten wat je werk opbrengt, geluk en voorspoed vallen je toe: 3 je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis, je kinderen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel. 4 Ja, zo wordt gezegend de man die ontzag heeft voor de HEER. 5 Ontvang de zegen van de HEER uit Sion, verheug je in de voorspoed van Jeruzalem, alle dagen van je leven, 6 en verheug je in de kinderen van je kinderen. Vrede over Israël!

2^e schriftlezing Galaten 3: 1-9

1 Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? 2 Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? 3 Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest? 4 Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! 5 Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar Hem luistert en op Hem vertrouwt? 6 Van Abraham wordt gezegd: 'Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.' 7 U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: 'In jou zullen alle volken gezegend worden.' 9 En dus wordt iedereen die geloofd samen met Abraham, de gelovige, gezegend.

Zingen Lied 981: 1, 2, 4 en 5

'Zolang er mensen zijn op aarde'

*1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.*

*2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.*

*4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.*

*5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.*

Verkondiging

Meditatief orgelspel



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Zingen Nieuwe Liedbundel 98: 1 en 2

'Jeruzalem, stad van goud'

98. Jeruzalem, stad van goud

1. Daar in de heu-vels van Ju - de - a,
na ja-pen-lan-ge strijd, daar lui-den klok-ken
in de ver - te, de stem der eeu - wig - heid.
Een pad van ste-nen, haast ver - sle - ten,
daar trok de tijd voor - bij. Een muur waar men - sen
staan te bid - den op - dat het vre - de zij.
REFREIN:
Je - ru - za - lem, o stad van goud,
voor eeu-wig jong, al ben je oud. 'kzal jou mijn
le - ven nooit ver - ge - ten, jij bent van mij!
Je - ru - za - lem, o stad van goud,
voor eeu-wig jong, al ben je oud. In mijn hart
heb ik ge - we - ten eens kom je vrij!

2. De weg naar Jericho ligt open,
door 'n bloeiende woestijn.
Het wonder dat daar eens gebeurde,
zal steeds mijn lichtpunt zijn.
O stad van goud, wil mij vergeven,
mijn lofzang is maar klein.
Jeruzalem je bent mijn leven
en zal dat altijd zijn.

Refrein: Jeruzalem, o stad van goud,
voor eeuwig jong, al ben je oud.
'k zal jou mijn leven nooit vergeten,
jij bent van mij!
Jeruzalem, o stad van goud,
voor eeuwig jong, al ben je oud.
In mijn hart heb ik geweten
eens kom je vrij!



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Dankgebed

Collecte

Zingen lied 675: 1 en 2

*1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!*

'Geest van hierboven'

*2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!*

Zegen

Zingen

*Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.*

'Amen, amen, amen'

