

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Zondag 23 december 2018 vierde Adventszondag

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 150: 1 en 2

*1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.*

'Loof God, loof Hem overal'

*2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbél, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen lied 435: 1, 2 en 4

*1. Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnen rijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.*

'Hef op uw hoofden, poorten wijd'

*2. Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst vedwijnt,
Juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!*

*4. Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vreê
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u 't leven weer!*

Verootmoediging en genade verkondiging

Tien geboden



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Zingen lied 836: 1, 3 en 5

'O Heer die onze Vader zijt'

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

3. O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

1^e schriftlezing Psalm 80: 1-8

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Ielies. Een getuigenis. Van Asaf, een psalm. 2 Hoor ons, Herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister 3 aan Efraïm, Benjamin en Manasse. Laat Uw kracht ontwaken, kom, en red ons. 4 God, keer ons lot ten goede, toon Uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 5 HEER, God van de hemelse machten, hoe lang nog blijft U vertoornd op Uw biddende volk? 6 U liet ons brood van tranen eten en een stroom van tranen drinken. 7 U hebt andere volken tegen ons opgezet, onze vijanden drijven de spot met ons. 8 God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon Uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

2^e schriftlezing Lucas 1: 57-79

57 Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. 58 Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 59 Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. 60 Maar zijn moeder zei: 'Nee, Johannes zal hij heten!' 61 Ze zeiden tegen haar: 'Er is niemand in je familie die zo heet.' 62 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 63 Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: 'Johannes is zijn naam.' Iedereen was verbaasd. 64 En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 65 Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. 66 Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

zal het verdergaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. 67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie: 68 'Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich om Zijn volk bekommerd en het verlost. 69 Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt uit het huis van David, Zijn dienaar, 70 zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van Zijn heilige profeten: 71 bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. 72 Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert Hij zich Zijn heilig verbond: 73 de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, 74 ontkomen aan onze vijanden, Hem zonder angst zouden dienen, 75 toegewijd en oprecht, altijd levend in Zijn nabijheid. 76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, 77 en om Zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. 78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'

Zingen Liedbundel 89: 1, 2

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God zegen mij alle dagen lang!
Vader maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer.
Jezus, kom tot mij als de bron van leven,
Die ontspringt diep in mij.
Breng eens stroom van zegen,
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij.

'Zegen mij'

2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.
Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen Liedbundel 4: 1, 2 en 3

1. Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

'Ik kniel aan uwe kribbe neer'

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

*3. Te midden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verzezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.*

Dankgebed

Collecte

Zingen Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5

*1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.*

*3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.*

*5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.*

Zegen

Zingen

*Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.*

'Nu daagt het in het oosten'

*2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.*

*4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!*

'Amen, amen, amen'

