

# Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van Dienst Zondag 27 januari 2019

## Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 8: 1 en 3

*'Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven'*

*1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-  
machtige God, Gij die uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.*

*3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,  
de maan, de duizend sterren die daar branden,  
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?*

## Stil gebed

### Bemoediging en groet

Onze Hulp is in de Naam van de Heer,	(ps. 124:8)
Die hemel en aarde gemaakt heeft,	(ps. 124: 8)
Die trouw blijft tot in eeuwigheid	(ps. 146: 6)
En niet laat varen, het werk van Zijn handen	(ps. 138: 8)

Genade zij u, en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen.

Zingen Psalm 8: 6

*vervolg intochtspsalms*

*6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.  
Heer, onze God, hoe vol van majesteit  
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.*

### Verootmoediging en genade verkondiging

Zingen Liedbundel 99: 1, 2 en 4

*'Ik zal er zijn'*

*1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw Naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*



## Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jouw!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refr. 'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw Naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refr. 'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw Naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.  
uw Naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

### Dienst van het Woord

#### Gebed bij de opening van het Woord

#### 1e schriftlezing Lucas 4: 1-13

1-2 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. 3 De duivel zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.' 4 Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen."' 5 Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6 De duivel zei tegen hem: 'Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7 als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.' 8 Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."' 9 De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 10 Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken." 11 En ook: "Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen."' 12 Maar Jezus antwoordde: 'Er is gezegd: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."' 13 Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.



## Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

### 2e schriftlezing 1 Korinthe 12: 4-12

4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

### Zingen Psalm 146c: 1 en 3

1. Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Isrels God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

### 'Alles wat adem heeft love de Here'

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,  
die Jakobs God als helper heeft!  
Wat zou hem schaden, wie zou hem  
verdoemen,  
die dag aan dag met Christus leeft?  
Wie met de Heer te rade gaat,  
die staat Hij bij met raad en daad.  
Halleluja! Halleluja!

### Verkondiging

### Zingen Lied 381: 1, 2, 5 en 6

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,  
wil mij vergeven wat ik U misdeed;  
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,  
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,  
het heilig feest van uw gedachtenis;  
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet  
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

5. Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood

### 'Genadig Heer, die al mijn zwakheid'



## Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

*en neem de beker, die Gij zelf mij bood,  
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;  
berg me in uw liefde, Heer, en zeggen mij.*

*6. U wil ik danken, grote Levensvorst;  
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.  
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;  
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.*

### Dienst van het Heilig avondmaal

#### Collecte

#### Inleidend

#### Geloofsbelijdenis

#### Gebed

#### Zingen lied 405: 1, 3 en 4

*1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God  
almachtig,  
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.*

*4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.*

#### Uitdeling en communie

#### Dankgebed

#### Slotlied Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7

*1. De aarde is vervuld  
van goedertierenheid,  
van goddelijk geduld  
en goddelijk beleid.*

#### *'Heilig, heilig, heilig! Heer God Almachtig'*

*3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
één en al vuur en liefde en majesteit.*

#### *'De aarde is vervuld'*

*2. Gods goedheid is te groot  
voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood  
door heel het leven heen.*



## Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

*3. Zij daalt als vruchtbaar zaad  
tot in de groeve af*

*omdat zij niet verlaat  
wie toeven in het graf.*

*6. Het zaad der goedheid Gods,  
het hoge woord, de Heer,  
valt in de voor des doods,  
valt in de aarde neer.*

*7. Al gij die God bemint  
en op zijn goedheid wacht,  
de oogst ruist in de wind  
als psalmen in de nacht.*

### Heenzending en zegen

#### Respons

***'Amen, amen, amen'***

*Amen, amen, amen.*

*Dat wij niet beschamen.*

*Jezus Christus, onze Heer.*

*Amen, God, Uw naam ter Eer.*

