

# Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van Dienst 26 mei 2019:

Voorganger: Ds. A.L. Verduijn

## Welkom en mededelingen

### Zingen Psalm 67: 1 en 2

*1. God zij ons gunstig en genadig.  
Hij schenke ons 't gezegend licht  
dat overvloedig en gestadig  
straalt van zijn heilig aangezicht;  
opdat hier op aarde  
elk uw weg aanvaarde  
en tot U zich wend',  
zo, dat allerwegen  
ieder volk de zegen  
van uw heil erkent.*

### **'God zij ons gunstig en genadig'**

*2. De volken zullen U belijden,  
o God, U loven al tezaam!  
De landen zullen zich verblijden  
en juichen over uwen naam.  
Volken zult Gij rechten,  
hun geding beslechten  
in gerechtigheid,  
volken op deez' aarde,  
die uw arm vergaarde,  
die Gij veilig leidt.*

## Stil gebed

## Bemoediging en groet

### Zingen Psalm 67: 3

*3. De aarde heeft de vrucht gegeven,  
die door de hemel werd verwekt,  
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven  
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.  
God is ons genegen,*

### **vervolg intochtspalm**

*onze God geeft zegen,  
Hij die alles geeft,  
Hij zal zijn geprezen,  
Hem zal alles vrezen  
wat op aarde leeft.*

## Gebed van verootmoediging en genade verkondiging

## Geloofsbelijdenis

### Zingen Psalm 146c: 1 en 7

*1. Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Israels God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!*

### **'Alles wat adem heeft love de Here'**

*7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt  
tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!  
Halleluja! Halleluja!*



# Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

## Gebed bij de opening van het Woord

### 2e schriftlezing Johannes 21: 20-25

*20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou verraden. 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22 Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat Ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ 23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat Ik kom.’ 24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25 Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.*

### 1e schriftlezing Openbaring 22: 1-6a

*1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en Zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. 6 Toen zei Hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar.*

### Zingen Lied 726: 1, 5 en 6

### ‘Hoor een heilig koor van stemmen’

*1. Hoor een heilig koor van stemmen,  
staande aan de glazen zee,  
halleluja, halleluja,  
God zij glorie, zingen zij.  
Menigten die geen kan tellen,  
als de sterren in hun glans,  
psalmen zingend, palmen dragend,  
in de hemel is een dans.*

*5. Nu omstraalt hen licht des hemels  
en de levensbron ontspringt  
waar zij juichen U ter ere  
waar hun koor uw glorie zingt.  
Vrede is hun deel voor immer,  
liefde is hun eeuwig recht,  
want zij traden uit de schemer  
voor uw levend aangezicht.*

*6. God uit God, eerstgeboren,  
licht uit licht, o zonneschijn,  
in wiens lichaam uitverkoren  
heiligen slechts heilig zijn,*

*schenk ons leven uit uw bronnen,  
door uw adem aangeraakt  
zingen wij tot Vader, Zoon en  
Heilige Geest die levend maakt.*

## Verkondiging



## Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

### Zingen Liedbundel 97: 1, 2 en 4

1. *Lichtstad met uw paarden poorten,  
wondere stad zo hoog gebouwd.  
Nimmer heeft men hier op aarde,  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.*

2. *Heilig oord vol licht en glorie  
waar de boom des levens bloeit  
en de stroom van levend water  
door de gouden golfstad vloeit.*

4. *Wat een vreugde zal dat wezen.  
Straks veréënd te zijn met Hem.  
In die stad met paarden poorten,  
in het nieuw Jeruzalem.*

### Collecte

### Dankgebed

### Slotlied Lied 864: 1, 3, en 5

1. *Laat ons de Heer lofzingen,  
juicht, al wie bij Hem hoort!  
Hij zal met trouw omringen  
wie steunen op zij woord.  
Al moet ge hier ook dragen  
veel duisternis en dood,  
gij hoeft niet te versagen,  
Hij redt uit alle nood.*

5. *Daarom lof zij de Here,  
in wie ons heil bestaat,  
Hem die ons toe wou keren  
zijn liefelijk gelaat.  
Hij moge ons behoeden,  
elkander toegewijd,  
en schenke ons al 't goede  
nu en in eeuwigheid.*

### 'Lichtstad met Uw paarden poorten'

*Refrein: Daar zal ik mijn heer ontmoeten,  
luisterend naar zijn liefdes stem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen.  
In het nieuw Jeruzalem.*

*Refrein: Daar zal ik mijn heer ontmoeten,  
luisterend naar zijn liefdes stem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen.  
In het nieuw Jeruzalem.*

*Refrein: Daar zal ik mijn heer ontmoeten,  
luisterend naar zijn liefdes stem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen.  
In het nieuw Jeruzalem.*

### 'Laat ons de Heer lofzingen'

3. *Zou ooit een vrouw vergeten  
't kind dat zij in zich droeg,  
er niet van willen weten,  
wanneer het naar haar vroeg?  
Al zou u ook begeven  
uw moeder vroeg of laat,  
de Heer zweert bij zijn leven,  
dat Hij u niet verlaat.*



# Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

## Heenzending en zegen

### Respons

*Amen, amen, amen.*

*Dat wij niet beschamen.*

*Jezus Christus, onze Heer.*

*Amen, God, Uw naam ter Eer.*

