



Zangdienst Zondag 8 september 2019

Voorganger: Ds. Bram Verduijn
Organist: Peter Schuur



Welkom en mededelingen

broder ja vñ akē



Zingen
Psalm 103:
1, 2 en 3

**1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.**

broder ja van aké





**2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevreugeld wordt.**

**Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israëel zijn zegen uitgestort.**



**3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergelddt, maar onze schuld heeft uitgewist.**

broder ja van ake





Stil gebed

Bemoediging en groet

broder ia van akē





**1. De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.**

**Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.**

**Zingen
Liedbundel
101: 1, 2
en 3**

broder ja vā akē





Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

**2. Heer, vol geduld toont U ons uw Liefde.
Uw Naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.**

broder ja van ake





Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

broder ja van ake



**3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stekt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen:
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.**

broder ja van ake





Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige Naam.



**Gebed van
verootmoediging en genade verkondiging**

Leefregel

broder ja vā akē





**1. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: “Kruisigt Hem?”
Zo gaf God zijn eigen Zoon.**

**Zingen
liedbundel
90: 1, 2 en 4**

broder ja van ake



**2. Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
Als hij roept: “Het is volbracht”.**





Refrein:

**Ja, ik dank U voor uw genade o, Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.**

**U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.**

broder ja van ake



**4. En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.**

broder ja vā akē





Refrein:

**Ja, ik dank U voor uw genade o, Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.**

**U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.**

broder ja van ake



The image shows a page from a manuscript, likely a prayer book, featuring a central star-shaped structure made of ten wooden beams. The beams are arranged in a complex geometric pattern, with some crossing at the center and others extending towards the edges. The beams are decorated with small, ornate metal clasps or rings at their intersections. The background is a light, aged paper with intricate floral and foliate patterns in shades of green, brown, and gold. In the upper left and right corners, there are small, circular illustrations of figures, possibly angels or saints, holding banners or objects. At the bottom center, there is a small, handwritten text in a Gothic script, which reads "broder ja vā akē" above a small shield-shaped emblem. The overall style is characteristic of late medieval or early modern manuscript illumination.

Gebed bij de opening van het Woord

broder ja vā akē



1e schriftlezing 1 Samuel 16: 1-7

1 De HEER vroeg aan Samuel: 'Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die Ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor Mij naar Isai in Betlehem, want een van zijn zonen heb Ik als koning uitgekozen.' 2 'Hoe kan ik dat nu doen?' wierp Samuel tegen. 'Saul zal me vermoorden als hij het hoort.' De HEER antwoordde: 'Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen. 3 Nodig Isai uit voor het offermaal, dan zal Ik je laten weten wat je doen moet. Wie Ik je aanwijs, die moet je voor Mij zalven.' 4 Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: 'Uw komst is toch geen slecht teken?' 5 'Wees gerust,' antwoordde Samuel. 'Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.' Ook Isai en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 6 Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. 7 Maar de HEER zei tegen Samuel: 'Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.'



**1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God zegen mij alle dagen lang!**

**Zingen:
Liedbundel
89: 1 en 2**



**Vader maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.**

Regen op mij met uw Geest, heer.

**Jezus, kom tot mij als de bron van leven,
die ontspringt diep in mij.**

**Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.**



**2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.
Vader maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.**

broder ja van aké





**Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.**

broder ja van ake



2e schriftlezing 1 Samuel 16: 8-13

8 Toen riep Isai Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: 'Ook hem heeft de HEER niet gekozen.' 9 Isai stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: 'Ook hem heeft de HEER niet gekozen.' 10 Zo stelde Isai zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER gekozen had. 11 'Zijn dit alle zonen die u hebt?' vroeg hij. 'Nee,' antwoordde Isai, 'de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.' Toen zei Samuel tegen Isai: 'Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.' 12 Isai liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: 'Hem moet je zalven. Hij is het.' 13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de Geest van de HEER. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama.

Zingen lied
315: 1 en 3

1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van d' aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

broder ja van aké





**3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels brood is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldig duizendvoud.**

**Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen. -
Gods woord bestaat in eeuwigheid!**



Verkondiging 1^e deel

broder ja vā akē



Zingen:
liedbundel
96: 1, 2, 3
en 4

**1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.**

broder ja van aké





**2. Ik geloof in U, geboren uit de maagd.
Eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
En met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.**

broder ja van ake





**3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdadan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.**



4. Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht.

U die via duizend wegen ons hier samen bracht.

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit.

Om het zaad te zijn van Gods rijk.



Verkondiging 2^e deel

broder ja vā akē



Zingen
Liedbundel 99:
1, 2, 3 en 4

**1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U; wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.**

broder ja van ake



**2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.**



3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

broder ja van ake





Refrein:

‘Ik ben die ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

**Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.**

broder ja van ake



4. O naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

broder ja vā akē





Refrein:

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

broder ja van ake





Collecte
Dankgebed

broder ja vñ akē
✠

Slotlied
lied 885:
1 en 2

**1. Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.**

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

**Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.**

broder ja van ake





Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



**2. Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.**

broder ja van ake





Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

**Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!**

**Heenzending
en Zegen**

