

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Kerk en Schooldienst zondag 13 oktober 2019

Thema: Droom!

Predikant: ds. Bram Verduijn
Organist: Margriet Withaar
Met medewerking van: alle kinderen en leerkrachten van 'Het gebint'

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 84: 1 en 6

*1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijn en leven doet.*

'Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer'

*6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.*

Woord van welkom en Votum en groet

Zingen Lied 802: 1, 3, 4 en 6

*1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Bring ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.*

'Door de wereld gaat een woord'

*3. Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Bring ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.*

*4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Bring ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.*

*6. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Bring ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.*



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Gebed *met Frederique, Thomas en Marieke*

Ik wil geloven *door Elize*

Gesprek met de kinderen over dromen uit de dromenboom

Groep 6 en 8 zingen *'Kom aan boord' (begeleiding YouTube)*

Bijbelverhaal over de droom van Jozef *met Auke, Jesse en Naomi*

Groep 5 en 7 zingen *Jozef, alles wat droomt' (YouTube)*

Zingen Liedbundel 89: 1 en 2 *'Zegen mij'*

89. Zegen mij

Opw. 710

1. Ze - gen mij op de weg die ik moet gaan.
Ze - gen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in al - les, wat U van mij verlangt.
O God ze - gen mij al - le dagen lang!
Va - der maak mij tot een ze - gen;
ga mij niet voor - bij.
Re - gen op mij met uw Geest, Heer.
Je - zus, kom tot mij als de bron van le - ven,
die ont - springt diep in mij.
Breng een stroom van ze - gen,
waar - in U zelf steeds mooi - er wordt voor mij.



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

*2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.
Vader maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.*

Korte verkondiging

met Maik en Lisette

Groep 1 en 2

'Een rivier vol vrede' (YouTube)

Dromengedicht

door Alieke

Dankgebed

met Maaïke, Vera en Judith

Afgesloten met gezongen onze Vader

(van Elly en Rikkert)

Collecte

*door Sharon en Amy
voor wensambulance*

Groep 3 en 4 zingen

'Onder, boven, voor en achter' (YouTube)

Slotlied liedbundel 99: 1, 2 en 4

'Ik zal er zijn'

*1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U; wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

*2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.*

Refrein:

*'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.*



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

*Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

*4. O naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer::
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.*

*Refrein:
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

Zegen

Respons **'Amen, amen, amen'**

*Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!*

Koffie in de Hoeksteen

