

Orde van de gezinsdienst
op zondag 27 oktober 2019
om 9:30 uur
in de Hervormde kerk te
Sellingen



Thema: *'Wat doe je met je talenten?'*

Voorganger : ds. Bram Verduijn

Medewerking : **'Het Woldsteeband Orkest'** uit Onstwedde
o.l.v. de heer H. Boneschansker

Orde van de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 118: 1 en 5

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Stil gebed

Woord van welkom

Bemoediging en groet

Zingen: Liedbundel 44: 1, 2 en 3

1. Op bergen en in dalen en overal is God!
Waar wij ook immer dwalen of toeven daar is God!
Waar mijn gedachten zweven, of stijgen daar is God!
Omlaag of hoog verheven, ja, overal is God!

2. Zijn trouwe Vaderogen, zien alles van nabij!
Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent Hij!
Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor 't gans heelal!
3. Gij, aardrijks bont gewemel, al wat in 't water leeft,
of onder zijnen hemel hoog in het luchtruim zweeft,
gij alle zijne werken, ontdekt bij dag en nacht,
in 't voeden, hoeden, sterken, de goedheid zijner macht.

Gesprekje met de Woldsteeband

Zingen: Glorie, glorie, halleluja

1. Er komt een nieuwe aarde,
zonder onrecht of verdriet,
waar de honger is verdwenen,
God in alles ons voorziet,
waar het lijden is geworden,
tot een eeuwig vreugdelied,
het Koninkrijk van God.

Refr. Glorie, glorie, halleluja,
glorie, glorie, halleluja,
glorie, glorie, halleluja,
het Koninkrijk van God.

2. Er komt een nieuwe aarde,
zonder angst en zonder pijn,
waar verlost menschen leven,
in het Goddelijk domein,
waar het Woord heeft overwonnen
en de dood niet meer zal zijn,
het Koninkrijk van God.

Refrein: (2x)

Glorie, glorie, halleluja,
glorie, glorie, halleluja,
glorie, glorie, halleluja,
het Koninkrijk van God.

Zingen: Kinderen met de Woldsteeband

Ben je groot of ben je klein,
of ergens tussenin:
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun,
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt!
Het geeft niet of je knap bent;
het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou! Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

Leefregel Romeinen 12: 9- 17

Houd van elkaar:

9 Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is, en houd vast aan alles wat goed is. 10 Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander. 11 Doe dat met heel je hart, laat de heilige Geest in je werken, en dien God, de Heer. 12 Laat zien dat je blij bent omdat je op God vertrouwt. Houd vol als je in moeilijkheden komt, en blijf altijd bidden. 13 Steun de christenen die hulp nodig hebben. En ontvang ze hartelijk in je huis.

Doe altijd het goede:

14 Als mensen je in moeilijkheden brengen, bid dan voor hen. Vraag

God niet om hen te straffen, maar bid voor hen. 15 Jullie moeten altijd met elkaar meeleven, in vreugde en in verdriet. 16 Vergeet nooit dat jullie als christenen allemaal gelijk zijn. Je moet jezelf niet belangrijker vinden dan anderen. Wees tevreden met een onbelangrijke plaats, en wees niet eigenwijs. 17 Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar laat aan alle mensen zien dat jullie het goede willen doen. 18 Doe je uiterste best om met iedereen in vrede te leven.

Gebed bij de opening van het Woord.

Bijbelverhaal Deel 1 'De talenten'.

uit: (Bijbelse verhalen voor jongen kinderen)

Een gelijkenis die Jezus vertelde.

Op een boerderij woonde een rijke landheer. Hij deed grote zaken en moest daarvoor veel op reis. Natuurlijk had hij knechten en bedienden. Zowel in het huis als in de tuin en op het veld was er veel te doen. Er waren een opzichter, landarbeiders en koeienjongens. Ieder had zijn taak. De opzichter regelde het werk. De arbeiders spitten, zaaiden, maaiden en haalden de oogst binnen. En de koeienjongens werkten in de stal. Ze waren allemaal nodig. Van de hoogste tot de laagste. Allen noemden ze hem baas. Op zekere dag kreeg de landheer bericht dat hij weer voor zaken op reis moest naar het buitenland. Hij zou lang wegblijven. Hij zag er wel een beetje tegenop. 'Hoe zal het hier gaan als ik weg ben?' dacht hij. Maar och, misschien was het juist wel goed dat hij er een tijdje niet was. Dan pas zou hij kunnen merken wie echt hart had voor de zaak, en wie niet.

Een paar dagen voor zijn vertrek riep hij drie van zijn knechten bij zich. Daar stonden ze voor hem. Met verbazing zagen ze dat er op de tafel, waarachter hun baas zat, drie zakken lagen. Geldzakken. Op elke zak stond wat erin zat. Nu moet je weten dat er in Jezus' tijd heel ander geld was dan nu. Het meeste waard was een talent. Dat was 34 kilo goud. Stel je eens voor! En op de grootste zak stond: vijf

talenten. En op de kleinste: één. Dat scheelde dus nogal wat. “Ieder van jullie krijgt een zak,” zei de baas. “Die vertrouw ik je toe. Jij, opzichter, krijgt de zak met vijf talenten. Doe je best en zie hoeveel je erbij verdienen kunt.” De tweede knecht kreeg de zak met twee talenten en de derde met één.

Ieder kreeg naar wat hij voor zijn werk nodig had. “Doe je best en zie hoeveel je erbij kunt verdienen,” zei de boer ook tegen hen. Kort daarop vertrok hij naar het buitenland. De opzichter wachtte geen dag. Meteen ging hij eropuit om zaken te doen. En het duurde niet lang of hij had er vijf talenten bij verdiend. Dat was nogal wat! De knecht die twee talenten gekregen had, maakte er vier van. Die had er dus ook evenveel bij verdiend als hij ontvangen had! Maar de knecht met het ene talent zei tegen zichzelf: “Ik zal me daar een beetje druk maken.” En weet je wat hij deed? Hij groef een gat in de grond. Een diepe kuil, en daarin stopte hij zijn talent. Toen maakte hij het gat dicht. Een steen legde hij erop. Om de plaats terug te vinden. Die moeite nam hij nog wel.

Zingen: Lied 885: 1 en 2

1. Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

refrein Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
refrein

Bijbelverhaal Deel 2 'De talenten'

uit: (Bijbelse verhalen voor jongen kinderen)

Het duurde heel lang voordat de baas terug kwam. “Veel te lang!” vonden de twee die hun best gedaan hadden. ‘Wat zal onze baas opkijken als we hem zoveel terug geven,’ dachten ze. ‘Was het maar zover.’ Maar de derde verlangde er helemaal niet naar. Eindelijk, eindelijk, daar klonk laat op een avond hoefttrappel. “Daar komt onze baas!” werd er geroepen. En ja, het was hun heer, die op zijn paard het hek binnenreed. De volgende dag stonden ze weer voor hem. Net als de vorige keer. Als eerste stapte de opzichter naar voren. Twee zakken zette hij voor de boer neer. Trots zei hij: “Heer, vijf talenten hebt u mij toevertrouwd, zie, ik heb er vijf talenten bij verdiend.” Hij kreeg een goedkeurend knikje. “Flink zo, goede en trouwe knecht,” zei de heer. “Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Kom binnen en vier feest met mij.” Nu was de tweede knecht aan de beurt. Hij legde twee kleinere zakken op tafel. Trots zei hij: “Heer, twee talenten hebt u mij toevertrouwd, kijk, ik heb er twee bijverdiend.” Ook hij werd geprezen. “Flink zo, goede en trouwe knecht,” zei de heer. “Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Kom binnen en vier feest met mij.”

Daar kwam de derde knecht naar voren. Die scheen zich niet eens te schamen. Hij smeed de zak met het ene talent op tafel en zei: “Heer, ik wist dat u een hard mens bent. U wilt altijd meer hebben dan u toekomt. Daarom was ik bang. Ik dacht: ‘Stel je voor, als ik dat geld eens verloor. Wat zou er dan niet voor mij zwaaien!’ Daarom heb ik uw talent begraven. Hier hebt u uw eigendom terug.” Even bleef het stil. Allen wachtten geschrokken op wat de heer nu wel zeggen zou. Daar begon hij te spreken. “O, jij slechte, luie knecht” zei hij. “Je

dacht dus dat ik altijd meer hebben wil dan mij toekomt. Ik zal je zeggen wat jij had moeten doen: je had het geld aan de bank moeten geven, dan had ik tenminste nog rente gekregen! Maar nu neem ik je talent af. Hier, ik geef het aan de opzichter, die getoond heeft dat hij wel goed en trouw is. Jou ontsla ik op staande voet. Ik kan je niet meer gebruiken. Maar een ding weet ik zeker: later zul je vaak met spijt terug denken aan de tijd dat ik je heer was!”

Gesprekje met de kinderen

Zingen: Liedbundel 97: 1, 2 en 4

1. Lichtstad met uw paarden poorten,
wondere stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men hier op aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refr. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisterend naar zijn liefdes stem.
Daar geen rouw meer en geen tranen.
In het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden golfstad vloeit.

Refr: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisterend naar zijn liefdes stem.
Daar geen rouw meer en geen tranen.
In het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen.
Straks veréënd te zijn met Hem.
In die stad met paarden poorten,
in het nieuw Jeruzalem.

Refr. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisterend naar zijn liefdes stem.

Daar geen rouw meer en geen tranen.
In het nieuw Jeruzalem.

Meditatie: *'Wat doe je met je talenten?'*

Zingen: Liedbundel 75: 1, 2 en 3

1. Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan.
Want de geest spreekt alle talen,
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2. Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal,
doordringt in de duisternis.
De weg van god is niet te keren,
omdat hij er over waakt,
En de Geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3. Prijs de Heer, De weg is open
naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, triomfator,
mijn verlosser, middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Gedicht door Nathalie en Céline

Kinderen zingen: Opwekking Kids 30

Links rechts, stamp eens met je voeten, doe maar met ons mee.

Links rechts, stamp eens met je voeten, dat gaat best oké.

Links rechts, klap eens in je handen, doe maar met ons mee.

Links rechts, klap eens in je handen, dat gaat best oké

refrein:

Er is altijd iets waar je goed in bent.

Jij bent ook een ster in deze circustent.

God heeft jou zelf gemaakt, gaf je veel talent.

Laat iedereen maar zien waar je goed in bent

Links rechts, knip eens met je vingers, doe maar met ons mee.

Links rechts, knip eens met je vingers, dat gaat best oké.

Links rechts, draai maar eens een rondje, doe maar met ons mee

Links rechts, draai maar eens een rondje, dat gaat best oké.

Dankgebed

Zingen: Liedbundel 71: 1, 2 en 3

1. Ik bouw op U,
mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming,
ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming,
ik bouw op U en ga in uwe naam
2. Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam.

3. Ik bouw op U
mijn schild en mijn verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Collecte met de kinderen

Slotlied: Liedbundel 65: 1 en 2

1. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk,
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods Kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
2. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Heenzending en Zegen.

Respons: Gezang 456: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte bij de uitgang

