

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst zondag 24 november 2019

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 23b: 1, 2, 3 en 4

'De Heer is mijn Herder'

1. *De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.*

2. *De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.*

3. *De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!*

4. *De Heer is mijn herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen Lied 413: 1 en 2

'Grote God, wij loven U'

1. *Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.*

2. *Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!*

Verootmoediging en genade verkondiging

Zingen Lied 340b

'Ik geloof in God de Vader'

*Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,*



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen Liedbundel 74: 1 en 2

*1. Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.*

'Abba Vader'

*2. Abba, Vader, laat mij zijn,
Slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
Slechts voor U allen.*

1e schriftlezing Maleachi 3: 19-20

19 Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. 20 Maar voor jullie die ontzag voor Mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.

2e schriftlezing Johannes 10: 11-18

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen kennen Mij, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef Mijn leven voor de schapen. 16 Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar Mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 17 De Vader heeft Mij lief omdat ik Mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt Mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.'



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Zingen lied 730: 1 en 2

'Heer herinner U de namen'

*1. Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.*

*2. Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.*

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen Lied 641: 1, 2 en 4

'Jezus leeft en ik met Hem'

*1. Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoort ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.*

*2. Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.*

*4. Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!*

Gedachtenis aan hen die ons ontvallen zijn (staande)

overleden op 11 februari 2019	Dhr. Flip Meijer op de leeftijd van 81 jaar
overleden op 13 maart 2019	Mw. Jantje Velthuis-Potse op de leeftijd van 95 jaar
overleden op 16 mei 2019	Dhr. Engel Busker op de leeftijd van 81 jaar
overleden op 21 mei 2019	Dhr. Folkert Ennik op de leeftijd van 98 jaar
overleden op 4 juni 2019	Dhr. Willem Mestenmaker op de leeftijd van 66 jaar



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

overleden op 16 augustus 2019 Dhr. Luite Klamer op de leeftijd van 80 jaar
overleden op 26 augustus 2019 Dhr. Geert Sassen op de leeftijd van 71 jaar
overleden op 9 oktober 2010 Dhr. Adri Wateler op de leeftijd van 80 jaar

Stilte

Zingen Lied 247: 1, 2, 3, 4 en 5

'Blijf mij nabij'

1. *Blijf mij nabij, wanneer het duister
daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer
straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.*

2. *Wees bij mij, nu de dag ten einde
spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.*

3. *U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.*

4. *Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de
Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge
mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.*

5. *Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.*

Dankgebed

Collecte

Zingen Liedbundel 79: 1, 2 en 3

'Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen'

1. *Heer uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom, Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint.*



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

*2. Heer 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom, Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint.*

*3. Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar, word U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom, Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint.*

Zegen

Zingen

'Amen, Amen, Amen.'

*Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!*

**Bij de uitgang is er een collecte voor de kerk.
Familieleden kunnen hun roos voor in de kerk ophalen.
Zij zijn van harte welkom in De Sprankel om elkaar te ontmoeten.**

