

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst zondag 19 april 2020

Voorganger ds. A.L. Verduijn

Voorspel J.S. Bach

'Tocatta and Fugue in D Minor'

Welkom en mededelingen

Psalm 111: 1 en 2

'Van ganser harte loof ik Hem'

*1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.*

*2. Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Liedbundel 54: 1 en 4

'Ik zie een poort wijd open staan'

*1. Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.*

*Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.*

*4. In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus' bloed verkregen.*

*Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.*

Gebed van verootmoediging en genade verkondiging

De tien woorden van God

muziek A. Vivaldi

'Gloria in excelsis Deo'

Gebed bij de opening van het Woord



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Muziek voor kids

'Wij vieren feest'

*Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!*

*Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid.*

*Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer,
prijs zijn grote naam.
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning.
Jezus is opgestaan!*

Schriftlezing Genesis 2: 4b - 7

4b In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloede. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Muziek liedboek 836: 1, 2 en 5

'O Heer die Onze Vader zijt'

*1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.*

*2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.*

*5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.*



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Schriftlezing Johannes 20: 19-23

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' 20 Na deze woorden toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.' 22 Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de Heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Muziek Liedbundel 96: 1, 2, 3 en 4

'Heer U bent mijn leven'

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2. Ik geloof in U, geboren uit de maagd.
Eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
En met God de Vader en verenigt met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit.
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

Verkondiging



Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Muziek liedbundel 89: 1 en 2

*1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God zegen mij alle dagen lang!
Vader maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer.
Jezus, kom tot mij als de bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor
mij.*

Dankgebed

Muziek Psalm 150: 1 en 2

*1. Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.*

Heenzending en zegen

Respons

'Zegen mij'

*2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.
Vader maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.*

'Looft God, looft Hem overal'

*2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Cither, cimbél, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.*

'Larnelle Harris – Amen'

