

**Orde van dienst zondag 26 april 2020**

**Voorganger: ds. A.L. Verduijn**

**Voorspel Tchaikovsky**

**'Hymn of the Cherubim'**

**Welkom en mededelingen**

**Zingen Psalm 116: 1, 2, 3 en 11 (ber. 1773)**

**'God heb ik lief'**

*1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer'  
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.  
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;  
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.*

*2. Ik lag gekneld in banden van den dood,  
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;  
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;  
Maar riep den Heer' dus aan in al mijn nood:*

*3. "Och Heer', och werd mijn ziel door U gered!"  
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig.  
De Heer' is groot, genadig en rechtvaardig,  
En onze God ontfermt zich op 't gebed.*

*11. Ik zal met vreugd in 't huis des Heeren gaan,  
Om daar met lof Uw groten Naam te danken.  
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.  
Elk heff' met mij den lof des Heeren aan!*

**Stil gebed**

**Bemoediging en groet**

**Gebed van verootmoediging en genade verkondiging**

**Leefregel**

**Zingen lied 216: 1, 2 en 3**

**'Dit is een morgen'**

*1. Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.*



*2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.*

*3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.*

### **Gebed bij de opening van het Woord**

#### **Zingen voor kids Elly en Rikkert**

#### **'Weet je dat de lente komt'**

*Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt  
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit  
De eerste zonnestrallen, ze tintelen op je huid  
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit  
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt  
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit*

*Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan  
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan  
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan  
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan*

*Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan*

#### **Schriftlezing Psalm 116: 1-8**

*1 De HEER heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, 2 Hij luistert naar mij, ik roep Hem aan, mijn leven lang. 3 Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn. 4 Toen riep ik de naam van de HEER: 'HEER, red toch mijn leven!' 5 De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming, 6 de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd. 7 Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. 8 Ja, U hebt mijn leven ontrukkt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed.*



### **Zingen lied 639: 1 en 2**

*1. Christus in het graf geborgen  
is verrezen in de morgen.  
Hij passeert de dodenwacht,  
breekt het zegel van de nacht,  
breekt de regel van de dood.  
Loof nu God, want Hij is groot.*

### **'Christus in het graf geborgen'**

*2. Christus aan het licht gekomen  
heeft de zijnen meegenomen.  
Hij verschijnt met groot gezag,  
draagt de doden naar de dag,  
draagt ons Gode tegemoet.  
Loof nu God, want Hij is goed.*

### **Schriftlezing Johannes 21: 15-19**

*15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.' Hij zei: 'Weid Mijn lammeren.' 16 Nog eens vroeg Hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' 17 en voor de derde maal vroeg Hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?' Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: 'Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.' Jezus zei: 'Weid Mijn schapen. 18 Waarachtig, Ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel ondoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' 19 Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: 'Volg Mij.'*

### **Muziek Nederland Zingt**

*U leert me lopen op het water  
De oceaan is weids en diep  
U vraagt me alles los te laten  
Daar vind ik U en ik twijfel niet*

*De diepste zee is vol genade  
Uw sterke hand, die houdt mij vast  
En als mijn voeten zouden falen  
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt  
stand*

*Geest van God, leer mij te gaan over de golven  
In vertrouwen U te volgen  
Te gaan waar U mij heen leidt  
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen  
Ik vertrouw op Uw genade  
Want ik ben in Uw nabijheid*

### **'Lopen op het water'**

*En als de golven overslaan  
Dan blijf ik hopen op uw Naam  
Mijn ziel vindt rust  
Want in de storm bent U dichtbij  
Ik ben van U en U van mij*

*En als de golven overslaan  
Dan blijf ik hopen op uw Naam  
Mijn ziel vindt rust  
Want in de storm bent U dichtbij  
Ik ben van U en U van mij*



## Verkondiging

### Zingen lied 630: 1, 2 en 4

1. *Sta op! Een morgen ongedacht,  
Gods dag is aangebroken,  
er is in één bewogen nacht  
een nieuwe lente ontloken.  
Het leven brak door aarde en steen,  
uit alle wondren om u heen  
spreekt, dat God heeft gesproken.*

4. *Sta op! Hij gaat al voor ons uit,  
de schoot van 't graf ontkomen.  
De morgen is vol nieuw geluid,  
werp af uw boze dromen.  
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,  
is voor het lichaam nu vrij baan  
naar een bestaan volkomen*

## Dankgebed

### Slotlied lied 913: 1, 2 en 3

1. *Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!*

3. *Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behandlen,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.*

### 'Sta op een morgen ongedacht'

2. *Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,  
open uw dode oren;  
kom uit het graf dat u omsluit,  
kom uit en word geboren!  
Toen heeft zich in het vroegste licht  
de nieuwe Adam opgericht,  
ons allen lang tevoren.*

### 'wat de toekomst brenge moge'

2. *Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!*



## Heenzending en zegen

### Respons lied 425: 1

*'vervuld van Uw zegen'*

*Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.*

