

Orde van Dienst zondag 10 mei 2020

Voorganger: ds. A.L. Verduijn

Muziek Nienke den Deugd

Improvisatie psalm 130

Welkom en mededelingen

Zingen Liedbundel 91: 1, 2 en 3

'Wees stil voor het aangezicht van God'

*1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.*

*Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.*

*Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.*

*2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.*

*Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.*

*Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.*

*3. Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.*

*De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;*

niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

*Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 66: 1 en 7

'Breek aarde uit in Jubelzangen'

*1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorieijke naam ter eer.*

*Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.*

*Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.*

7. De naam des Heren zij geprezen!

*Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.*

Verootmoediging en genade verkondiging

Leefregel 1 Petrus 2: 11-17

*11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u
dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12 Leid*



te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken. 13 Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, 14 en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. 15 God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. 16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

Zingen Liedbundel 96: 1, 2, 3 en 4

'Heer U bent mijn leven'

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2. Ik geloof in U, geboren uit de maagd.
Eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
En met God de Vader en verenigt met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit.
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

Gebed bij de opening van het Woord



Muziek voor Kids

'Ik stel mijn vertrouwen'

*'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij*

Schriftlezing Psalm 66: 1-20

1 Voor de koorleider. Een lied, een psalm. Heel de aarde, juich voor God, 2 bezing de eer van Zijn naam, breng Hem eer en lof. 3 Zeg tot God: 'Hoe ontzagwekkend zijn Uw daden, Uw vijanden kruipen voor U, zo groot is Uw macht. 4 Laat heel de aarde voor U buigen en zingen, Uw naam bezingen.' 5 Kom en zie de werken van God, Zijn daden vervullen de mens met ontzag: 6 Hij heeft de zee veranderd in droog land, Zijn volk trok te voet door de rivier. Laten wij ons dan in hem verheugen: 7 machtig heerst Hij voor eeuwig, Zijn ogen waken over de volken. Laat niemand zich tegen Hem verzetten. 8 Prijs, o volken, onze God, laat luid uw lof weerklinken, 9 Hij heeft ons het leven gegeven en onze voeten voor struikelen behoed. 10 U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver, 11 ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. 12 Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar U bracht ons naar een land van overvloed. 13 Ik zal met offers Uw huis binnengaan en doen wat ik U beloofd heb, 14 wat mijn lippen hebben toegezegd, mijn mond in nood heeft gesproken: 15 'Vetgemeste schapen zal ik U aanbieden, een geurig offer van rammen, ik zal stieren en bokken slachten.' 16 Kom en hoor wat ik wil vertellen, ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat Hij voor mij heeft gedaan. 17 Toen mijn mond Hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong. 18 Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord. 19 Maar God heeft mij gehoord, Hij heeft geluisterd naar mijn gebed. 20 Geprezen zij God, Hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij Zijn trouw niet geweigerd.

Schriftlezing Johannes 14: 27-31

27 'Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar Mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30 Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over Mij, 31 maar zo zal de wereld weten dat Ik de Vader liefheb en doe wat de Vader Me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.'

Zingen Psalm 84: 1 en 5 (oude berijming)

*1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
O Heer' der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheen,*

'Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot'

*Om 's Heeren voorhof in te treen!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.*



5. O God, die ons ten schilde zijt,
En ons voor alle ramp bevrijdt,
Aanschouw toch Uw gezalfde Koning.
Een dag is in Uw huis mij meer,

Dan duizend, waar ik U ontbeer;
'k Waar' liever in mijn Bondsgods woning
Een dorpelwachter, dan gewend
Aan d' ijde vreugd' in 's bozen tent.

Verkondiging

Muziek Liedbundel 101: 1, 2 en 3

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

2. Heer, vol geduld toont U ons uw Liefde.
Uw Naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stukt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen:
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Dankgebed

Zingen Liedbundel 98: 1 en 2

1. Daar in de heuvels van Judea,
na jarenlange strijd,
daar luiden de klokken in de verte,
de stem der eeuwigheid.
Een pad van stenen, haast versleten,
daar trok de tijd voorbij.
Een muur waar mensen staan te bidden
opdat het vrede zij.

'Tienduizend redenen'

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Verheerlijk zijn heilige Naam.
Verheerlijk zijn heilige Naam.

'Jeruzalem, stad van goud'

Refrein: Jeruzalem, o stad van goud,
voor eeuwig jong, al ben je oud.
'k Zal jou mijn leven nooit vergeten,
jij bent van mij!
Jeruzalem, o stad van goud,
voor eeuwig jong, al ben je oud.
in mijn hart heb ik geweten,
eens kom je vrij!



2. *De weg naar Jericho ligt open,
door 'n bloeiende woestijn.
Het wonder dat daar eens gebeurde,
zal steeds mijn lichtpunt zijn.
O gouden stad, wil mij vergeven,
mijn lofzang is maar klein.
Jeruzalem je bent mijn leven
en zal dat altijd zijn.*

Zegen

Respons

1. *Zegen ons Algoede,
Neem ons in uw hoede
En verhef uw aangezicht
Over ons en geef ons licht*

3. *Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!*

*Refrein: Jeruzalem, o stad van goud,
voor eeuwig jong, al ben je oud.
'k zal jou mijn leven nooit vergeten,
jij bent van mij!
Jeruzalem, o stad van goud,
voor eeuwig jong, al ben je oud.
in mijn hart heb ik geweten,
eens kom je vrij!*

'Zegen ons algoede'

2. *Stort, op onze bede,
In ons hart uw vrede,
En vervul ons met de kracht
Van uw Geest bij dag en nacht.*

