

Orde van dienst voor maandag 1 juni 2020 Tweede Pinksterdag

Voorganger: ds.J.F.Tanghé

Muziek voor de dienst

**Veni, sanctus Spiritus
(Kom, Heilige Geest)**

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 122: 1 en 2

'Hoe sprong mijn hart hoog op in mij'

*1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!"
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.*

*2. Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!*

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 680

'Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods'

*1. Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.*

*2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.*

*3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.*

*4. Hoor, Heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.*

*5. O Heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.*

Geloofsbelijdenis



Zingen: Lied 675

1. *Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgedaan. Halleluja!*

'Geest van hierboven'

2. *Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!*

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met Gods Geest.

Zingen: Bundel 75

1. *Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan.
Want de geest spreekt alle talen,
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.*

3. *Prijs de Heer, De weg is open
naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, triomfator,
mijn verlosser, middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!*

'Samen in de naam van Jezus'

2. *Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal,
doordringt in de duisternis.
De weg van god is niet te keren,
omdat hij er over waakt,
En de Geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.*



Schriftlezing: Handelingen 2:1-11

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

Zingen: Voor de kinderen: ELB 447: Is je deur nog op slot?

*Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je kr-kr-kr
Doe hem open voor God
Je hart is net een huisje
Waar het gezellig is*

*Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen.*

*Maar het is er nog zo donker
Er is iets wat ik mis.*

*Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je kr-kr-kr
Doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen.*

Zingen: Opwekking 608

*1. Waai met uw Geest, Heer,
Op dit moment.
Toon in ons midden,
Hoe machtig U bent.
Vol van verlangen
Roepen wij uit:*

‘Waai met uw Geest, Heer

*Waai met uw Geest, Heer,
Waai met uw Geest, Heer,
Waai met uw Geest, Heer.
Wij roepen U aan,
Verheerlijk uw naam,
Machtig God.*



2. Raak met uw Geest aan
Wie U verwacht.
Schenk hen die lijden
Genade en kracht.
Al onze hoop, Heer,
Is op U gericht.

Machtig God.
Machtig God.

3. Stort toch uw Geest uit
Op al wat leeft.
Dat heel de schepping
Uw naam glorie geeft.
Vol van verwachting
Roepen wij uit:

Machtig God, wij verhogen uw naam.
Machtig God, wij verhogen uw naam.
Machtig God, wij verhogen U.
Machtig God.

Verkondiging n.a.v. vers 11: "Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden".

Zingen Opwekking 343

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.

Wai met uw Geest, Heer,
Wai met uw Geest, Heer,
Wai met uw Geest, Heer.
Wij roepen U aan,
Verheerlijk uw naam,
Machtig God.

Machtig God.
Machtig God.

Wai met uw Geest, Heer,
Wai met uw Geest, Heer,
Wai met uw Geest, Heer.
Wij roepen U aan,
Verheerlijk uw naam,
Machtig God.

'Heilige Geest van God'

Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

Dankgebed en voorbeden, besloten door het Onze Vader

Slotzang: Lied 687: 1 en 3

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,

'Wij leven van de wind'

die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.



*3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.*

*Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.*

Zegen

Respons: Lied 425

'Vervuld van uw zegen'

*Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.*

