

**Orde van Dienst zondag 7 juni 2020**

**Voorganger: ds. A.L. Verduijn**

**Muziek**

**'O magnum mysterium'**

**Welkom en mededelingen**

**Zingen Psalm 150: 1 en 2**

**'Loof God, loof Hem overal'**

*1. Loof God, loof Hem overal.  
Loof de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Loof de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.*

*2. Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijk Hem!  
Cithar, cimbél, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen.*

**Stil gebed**

**Bemoediging en groet**

**Zingen Lied 704: 1 en 3**

**'Dank, dank nu allen God'**

*1. Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.*

*3. Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.*

**Verootmoediging en genade verkondiging**

**Leefregel**

**Zingen Liedbundel 100: 1 en 2**

**'Houd me dicht bij U'**

*Houd me dicht bij U,  
laat me nooit meer gaan.  
Voor U leg ik mijn leven neer,  
verlangend naar Uw vriendschap Heer.*



*U alleen begrijpt,  
wat ik nodig heb,  
Uw liefde die mij warmte geeft,  
als U mij in Uw armen neemt.  
Leid mij naar Uw hart,  
breng mij terug naar U.*

*U bent mijn doel,  
U bent mijn hartsverlangen,  
U bent mijn doel,  
houd mij heel dicht bij U.*

### **Gebed bij de opening van het Woord**

#### **Muziek voor Kids**

#### **'Een parel in Gods hand'**

*Weet je, dat de vader je kent?  
Weet je, dat je van waarde bent?  
Weet je, dat je een parel bent?  
Een parel in Gods hand,  
Een parel in Gods hand.*

*Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!  
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks waard!  
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer echt nooit!  
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg!*

*Weet je, dat de vader je kent.  
Weet je, dat je van waarde bent.  
Weet je, dat je een parel bent?  
Een parel in Gods hand,  
Een parel in Gods hand.*

*Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!  
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!  
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn!  
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", God houdt van mij.  
God houdt van mij!*

*Ik weet, dat de vader me kent  
Ik weet, dat ik van waarde ben.  
Ik weet, dat ik een parel ben.  
Een parel in Gods hand,  
Een parel in Gods hand.*



### **Schriftlezing Genesis 1: 26-27**

*26 God zei: 'Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.'* 27 God schiep de mens als Zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.

### **Schriftlezing Mattheus 28: 16-20**

*16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze Hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'*

### **Schriftlezing 1 Johannes 5: 18-21**

*18 We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. 19 We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. 20 We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, Hij is het eeuwige leven. 21 Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.*

### **Zingen Liedbundel 94: 1 en 4**

### **'Eens zal op die grote morgen'**

*Refrein:*

*Wie zal op die grote morgen  
buigen voor die Majesteit?  
Wie zal op die grote morgen  
vluchten voor die heerlijkheid?*

*1. Eens zal op de grote morgen  
klinken het bazuingeschal,  
dan zal Jezus wederkomen  
als de Rechter van 't heelal.*

*Refrein:*

*Wie zal op die grote morgen  
buigen voor die Majesteit?  
Wie zal op die grote morgen  
vluchten voor die heerlijkheid?*

*4. Eens zal op de grote morgen  
blank en bruin worden vereend:  
Kleur of ras is niet belangrijk,  
maar Gods gunst aan ons verleend.*

*Refrein:*

*Wie zal op die grote morgen buigen voor die Majesteit?  
Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?*

### **Verkondiging**



## **Zingen Liedbundel 99: 1, 2, 3 en 4**

## **'Ik zal er zijn'**

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U; wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein:

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

4. O naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer::  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

## **Dankgebed**

### **Zingen Lied 705: 1, 2 en 4**

1. Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heilige Geest, de Trooster,  
de Drie-eenge in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-eenge in zijn troon!

### **'Ere zij aan God, de Vader'**

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde  
ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond heeft,  
koningen in heerlijkheid.  
Halleluja, halleluja,  
ere zij het Lam gewijd.



*4. Halleluja, lof, aanbidding  
brengen englen U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U, der heren Heer!*

## **Zegen**

### **Respons Lied 425: 1**

### **'Vervuld van Uw zegen'**

*Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.*

