

Orde van dienst Zondag 26 juli 2020

Voorganger: drs. F. Postema

Muziek:

'Longing for light....'

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 81: 1, 2 en 9

'Jubel God ter eer...'

*1. Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!
Juicht voor Israëls Heer, stem en tegenstem
springen op voor Hem die ons heil bewerkte.*

*2. Laat de harpen slaan, klinken de trompetten.
Viert bij volle maan met muziek en mond
een hernieuwd verbond volgens oude wetten.*

*9. Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.*

Stil gebed

Bemoediging + groet

Zingen: Lied 195

'Klein gloria'

*Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.*

Verootmoediging en genadeverkondiging

Kyriegebed: Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5

'Wij zoeken hier...'

*1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!*

*2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!*

*3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!*

*4. Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!*

5. *Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent:
Kyrie eleison!*

Woorden van troost en bemoediging.

Ons Lof. Vervolg van lied 281: 6 en 10

6. *De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen Halleluja!*

10. *Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!*

Gebed voor de opening van het Woord

Muziek voor de kinderen:

'Wil je wel geloven dat...'

*Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
Dat je had verborgen in de zwarte grond,
En waaruit een grote boom ontstond.*

*Wil je wel geloven het begin is klein,
Maar het zal een wonder boven wonder zijn
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
Dan gebeuren wonderen om je heen.*

*Wil je wel geloven dat je vrede wint,
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
Groeit de liefde uit boven de haat.*

De psalm gelezen en gezongen: Psalm 23

23 ¹ Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. ² Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, ³ hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. ⁴ Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. ⁵ U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. ⁶ Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Psalm 23c: 1, 3 en 5

'Mijn God, mijn Herder...'

1. *Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.*

3. *Al moet ik door het doods ravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.*

*5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.*

Uitleg en verkondiging

Meditatief moment

***Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf
BWV 617 - Van Doeselaar***

Geloofsbelijdenis

*Wij geloven met hart en ziel
dat de Heer onze God is, de enige.
Hij heeft ons bevrijd - geen andere goden zullen wij dienen,
geen enkel beeld van de levende zullen wij maken.*

*Wij geloven, dat wij naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn -
dat wij in Gods naam zullen leven.*

*Wij geloven, dat de dag van het Heer heilig is -
dat alleen eerbied waardig zijn
die ons voorgaan naar het land van de belofte.*

*Wij geloven dat enkel liefde de dood overwint -
dat wij elkaar trouw mogen zijn,
zoals God zich met ons verbonden heeft.*

*Wij geloven, dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste
en eerbiediging van zijn bezit
God welgevallig is.*

*Dat geloven en belijden wij, voor God en voor elkaar.
Amen.*

Lied 487 (OLB): 1 en 3

'De Heer heeft mij gezien...'

*1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.*

*3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij
gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.*

Dank en voorbeden

Voorbede

Stil gebed:

'Onze Vader (2005)'

Slotlied 263:

- 1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.*
- 3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.*

Wegzending:

*Deep peace of the running wave to you
Deep peace of the flowing air to you
Deep peace of the quiet earth to you
Amen Amen, Amen, Amen, Amen.*

*Deep peace of the shining stars to you
Deep peace of the gentle night to you
Moon and stars pour their healing light on
you
Amen Amen, Amen, Amen, Amen.
Amen, Amen, Amen, Amen.*

*Deep peace of Christ, The light of the
world to you
Deep peace of Christ to you.*

**VOCES8: Momentary (Choral Version) -
Ólafur Arnalds**

'Wees Gij mijn toevlucht...'

- 2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn
hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwacht,
de hoop die mij grond geeft als alles
verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer
schijnt.*

'Healing Light'

*Diepe vrede van stromende golven... voor
jou
Diepe rust van stromende lucht... voor jou
Diepe vrede van de stille aarde... voor jou
Amen Amen, Amen, Amen, Amen.*

*Diepe vrede van stralende sterren... voor
jou
Diepe rust van de zachte nacht... voor jou
Maan en sterren gieten hun helende licht...
op jou
Amen Amen, Amen, Amen, Amen.
Amen, Amen, Amen, Amen.*

*Diepe vrede van Christus, het licht van de
wereld... voor jou
Diepe vrede van Christus... voor jou.
Diepe vrede van Christus, het licht van de
wereld... voor jou
Amen Amen, Amen, Amen, Amen Amen,
Amen, Amen, Amen.*

Muziekinfo | Healing Light: A Celtic Prayer van The Peacemakers door Karl Jenkins