

**Orde van dienst zondag 9 augustus 2020 gezamenlijke kerkdienst Hervormde Gemeente  
Sellingen en de Gereformeerde Kerk Sellingen  
Voorganger: Ds. A.B. Wolters**

**Voor de dienst Lied 968: 1, 2 en 4**

*1. De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,  
dankt aan zijn dood het leven.  
Hij is haar Bruidegom.  
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar zijn dienstmaagd om.*

*4. In t woeden aller tijden  
is nooit het lied verstomd,  
Gods hoede zal ons leiden,  
de volle vrede komt!  
Geloven wordt aanschouwen,  
als uit de hemel daalt  
de bruid, de hoge vrouwe,  
de kerk die zegepraalt.*

**Woord van welkom en afkondigingen**

**Intochtslied: Psalm 116: 1, 6 en 8**

*1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer  
nam, toen ik riep, met toegenegen oren  
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.*

*8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem  
offers van dank naar mijn beloften brengen,  
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen  
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.*

**Stil gebed**

**Votum en groet**

**'De ware kerk des Heren'**

*2. Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kinderen van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord.  
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs.  
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs.*

**'God heb ik lief, want die getrouwe Heer'**

*6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,  
nu danken voor de redding van mijn leven?  
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven  
en noem voor heel het volk zijn grote  
naam.*



## Zingen: Klein gloria

## 'Ere zij de Vader en de Zoon'

*Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest  
Als in den beginne  
nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen*

## Gebed van verootmoediging

### Zingen: Gezang 463: 1, 4 en 5

### 'O Heer die onze Vader zijt'

*1. O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.  
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart, door U geleid,  
met liefde zijn vervuld.*

*4. Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is.*

*5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,  
geen hartstocht ons verwart.  
Maak Gij ons rein en welgezind,  
en spreek tot ons in vuur en wind,  
o stille stem in 't hart.*

## Woord van vergeving

### Leefregel: I Korinthe 13: 1-8a NBV

*1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan.*

### Zingen: Lied 791: 1, 4, 5 en 6

### 'Liefde, eenmaal uitgesproken'

*1. Liefde, eenmaal uitgesproken  
als uw woord van het begin,*

*Liefde, wil ons overkomen  
als geheim en zegening.*



*4. Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven,  
daarop hebt Gij ons gebouwd.*

*5. Liefde laat zich voluit schenken  
als de allerbeste wijn.  
Liefde blijft het feest gedenken  
waarop wij uw gasten zijn.*

*6. Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!*

### **Gebed om de verlichting door de Heilige Geest**

#### **Schriftlezing: I Johannes 4: 7-16 NBV**

*7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.*

#### **Zingen: Lied 754: 1 en 3**

#### **'Liefde Gods die elk beminnen'**

*1. Liefde Gods die elk beminnen  
hemelhoog te boven gaat,  
kom in onze harten binnen  
met uw milde overdaad.  
Jezus, één en al ontferming,  
daal van uit den hoge neer  
met uw heerlijke bescherming  
in ons bevend hart, o Heer.*

*3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen  
o voltooi het: maak ons rein,  
tot de wereld is gewonnen  
en in U hersteld zal zijn,  
tot wij eeuwig bij U wonen,  
schrijdende van licht tot licht,  
legend onze gouden kronen  
zingend voor uw aangezicht.*

#### **Preek**



## **Zingen: Lied 377**

1. Zoals ik ben, kom ik nabij,  
met niets in handen dan dat Gij  
mij riep en zelf U gaf voor mij  
o Lam van God, ik kom.

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,  
tast ik naar U, die mij bemint,  
bij wie mijn ziel genezing vindt  
o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn  
en Gij in mij, in brood en wijn:  
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn  
o Lam van God, ik kom.

7. Zoals ik ben: dat ik uw naam  
nu al, met alle heiligen saam,  
en eens ook voor uw troon beaam  
o Lam van God, ik kom.

## **Gebeden**

### **Slotlied: Lied 675**

1. Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen  
van grote dingen,  
als wij ontvangen  
al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven,  
als wij herboren  
Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!

## **'Zoals ik ben, kom ik nabij'**

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,  
mijn angsten en onzekerheid,  
mijn maskers en mijn ijdelheid  
o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,  
reinig, vergeeft, omarmt Gij mij,  
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij  
o Lam van God, ik kom.

6. Zoals ik ben ja, dat ik dan  
de lengte, breedte, hoogte van  
uw diepe liefde vatten kan:  
o Lam van God, ik kom.

## **'Geest van hierboven'**

2. Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden,  
Liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade,  
wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here,  
doet triomferen  
die naar U heten  
en in U weten,  
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!



## Zegen

### Zingen: Lied 423: 1 (2x)

*1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:  
ga met uw licht voor ons uit!*

*Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:  
ga met God!*

*Vaya con Dios en à Dieu!*

