

Orde van dienst zondag 30 augustus 2020
Voorganger: ds. J.F. Tanghé

Voorspel

Welkom en Mededelingen

Intochtslied: Psalm 84a

*1. Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zon heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende
God.*

*3. Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.*

*5. De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Bundel Hemelhoog 295: 1, 2 en 3

*Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer.
Beproof m'en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m'op de eeuw'ge weg,
Heer, maak mij vrij!*

Voorbereiding Heilig Avondmaal

**'Amazing Grace,
Genade, zo oneindig groot'**

'Wat hou ik van Uw huis'

*2. Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.*

*4. Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.*

'Doorgrond mijn hart'



*O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden
rein.
Doop mij met vuur,
opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam.*

*Zie Heer, hier ben 'k,
maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart,
vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil,
maak m' ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.*

Hoofdsom van de Wet

Zingen: Lied 836:1, 2 en 5

*1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.*

*2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee*

*5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.*

Gebed om de opening van het Woord en de Verlichting met Gods Geest

Lied voor de kinderen: God zal met ons zijn. (Opwekking 434a)

*Refrein:
God zal met ons zijn, God is Immanuel,
God zal met ons zijn, de God van Israël.*

*1. Jezus onze Koning, kwam als kindje klein
Toch zou Hij de Redder van de wereld zijn.
Overal ter wereld, waar wij gaan of staan.
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.*

*Refrein:
God zal met ons zijn, God is Immanuel,
God zal met ons zijn, de God van Israël.*

*2. Mensen in de wereld, mensen overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal.
Overal ter wereld, waar wij gaan of staan.
Hij zal bij ons blijven, Jezus is zijn naam.*

*Refr.
God zal met u zijn, God is Immanuël,
God zal met u zijn, de God van Israël.*



Schriftlezing: Genesis 35: 1-15 (Herziene Statenvertaling)

1 Daarna zei God tegen Jakob: Sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God Die aan u verschenen is, toen u vluchtte voor uw broer Ezaü. 2 Toen zei Jakob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren: Doe de vreemde goden die in uw midden zijn, van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. 3 Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God Die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was, en Die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. 4 Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die ze bij zich hadden, en de ringen die ze in de oren droegen. En Jakob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. 5 Daarop braken zij op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jakob niet achtervolgden. 6 Zo kwam Jakob in Luz, dat in het land Kanaän ligt – het tegenwoordige Bethel – hij en al het volk dat bij hem was. 7 Hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God had Zich daar aan hem geopenbaard, toen hij voor zijn broer vluchtte. 8 Toen stierf Debora, de voedster van Rebekka, en zij werd begraven ten zuiden van Bethel, onder die eik die hij de naam Eik van geweest gaf. 9 En God verscheen opnieuw aan Jakob, nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was, en Hij zegende hem. 10 God zei toen tegen hem: Uw naam is Jakob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israëel zal uw naam zijn; en Hij gaf hem de naam Israëel. 11 Verder zei God tegen hem: Ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. 12 Dit land, dat Ik Abraham en Izaak gegeven heb, dat zal Ik aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik dit land geven. 13 Toen voer God op, bij hem vandaan, van de plaats waar Hij met hem gesproken had. 14 Jakob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op, een stenen gedenkteken. Hij goot er een plengoffer over uit en goot er olie over. 15 En Jakob gaf de plaats waar God met hem gesproken had, de naam Bethel.

Zingen: Hemelhoog 420: 1, 2, 3 en 4

'Heer, wijs mij Uw weg'

*1. Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.*

*2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op uw weg,
die eeuwig is*

*3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.*

*4. Heer, toon mijn uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.*



Verkondiging

Tekst voor de preek: "Daarna zei God tegen Jakob: Sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak een altaar voor de God, die aan u verschenen is, toe u vluchtte voor uw broer Ezau".

Zingen: Bundel 61

*1. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn Gids.
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.*

*3. Nu aan Zijn hand dwaal 'k nimmer van de weg,
Hij is mijn Gids.
't Zij door moeras of wel langs struik en heg,
leidt mij mijn Gids.
Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds het oog op Hem gericht.*

'Heer, wees mijn gids'

*2. 'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
want 'k had geen Gids;
verdwaald' ik af, totdat ik ernstig bad:
'Wees Gij mijn Gids'.
Hij heeft 't verhoord 'k ben nu verheugd en blij
want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij*

Vorbereiding Heilig Avondmaal: verkondiging van Gods genade.

Zingen: Lied 864: 1 en 5

*1. Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.*

'Laat ons de Heer lofzingen'

*5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.*

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Bundel 67

*1. Leid mij Heer, o machtig Heiland,
Door dit leven aan Uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
Wees mijn Gids in 't barre land.*

'Leid mij Heer, o machtig Heiland'

*Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider,
Vul mij met Uw Geest steeds meer.
Vul mij met Uw Geest steeds meer.*



2. *Laat mij zijn een godsgetuige
Sprekend van U meer en meer.
Leidt mij steeds door Uwe Liefde
Groeïend naar Uw beeld, o Heer.
Brood des levends, Brood des hemels,
Voedt mij dat ik groei naar U.
Voedt mij dat ik groei naar U.*

Heenzending en zegen

Zingen: Gezang 416: 1, 2, 3 en 4

1. *Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

3. *Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

3. *Laat mi door Uw levend water
Vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
Dat Uw Geest over allen koom.
Machtig Heiland. Mijn Verlosser.
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.*

'Ga met God en Hij zal met je zijn'

2. *Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

4. *Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

