

**Startdienst en afscheid van Solid Kids**  
**Zondag 13 september 2020**  
**Aanvang 9:30 uur**



***Thema: “Jij bent een parel in Gods hand”***  
n.a.v. de gelijkenis van Jezus over de parel  
Mattheüs 13: vers 45 en 46

**Voorganger: Ds. Bram Verduijn**  
**Muziek: Jeduthun en Amanda Schoenmaker**

## **Welkom en mededelingen**

### **Paaskaars aansteken**

#### **Openingslied Psalm 150**

*1. Loof God, loof Hem overal.  
Loof de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Loof de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.*

*2. Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijk Hem!  
Cither, cimbel, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen.*

#### **Votum en groet**

#### **Lied Bundel 99**

*1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U; wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

*2. Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!*

*In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.*

*3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.*

*Refrein:  
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

*4. O naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer::  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.*

*Refrein:  
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

## **Drempelgebed**

### **Lied Bundel 62**

*1. Dank U, voor deze mooie morgen.  
Dank U, voor deze nieuwe dag.  
Dank U, dat ik met al mijn zorgen,  
Bij U komen mag.*

*2. Dank U, dat mij geen kwaad kan deren.*

*Dank U, dat U mijn ziel behoedt.  
Dank U, dat ik van U mag leren,  
Hoe ik leven moet.*

*3. Dank U, voor hen die mij omringen.  
Dank U, voor wat U toebehoort.  
Dank U, voor alle kleine dingen,  
Ieder vriend'lijk woord*

*4. Dank U, dat U mij steeds wil sterken.  
Dank U, dat U mijn zwakheid kent.  
Dank U, dat U mij steeds laat merken,  
Dat U, bij mij bent.*

*5. Dank U, dat ik voor U wil leven.  
Dank U, dat U naast mij wilt gaan.  
Dank U, dat U mij wilt vergeven,  
Wat ik heb misdaan.*

*6. Dank U, o Heer laat mij U danken.  
Dank U, dat ik U danken kan.  
Dank U, o Heer ik wil U danken,  
Dat ik danken kan.*

## **Leefregel**

## **Gedicht**

Jij bent een parel, wist je dat?  
Een parel in Gods Hand.  
Hij wil jouw Vriend en Vader zijn,  
Leg jouw hand maar in Zijn hand.

Een parel is heel kostbaar,  
't mooiste dat bestaat,

prachtig om naar te kijken  
en hij is ook heel veel waard.

Zo ben jij in Gods ogen,  
zo kijkt God naar jou.  
Of je nu lief of stout bent  
Er is IEMAND die van je houdt!

## **Lied Psalm 139 1 en 2**

*1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.*

*2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen.*

## **Gebed om de Heilige Geest**

### **Lezing**

Inleidend op lezing: Misschien ben je weleens langs een juwelier gelopen. In de etalage liggen soms schitterende sieraden met allemaal dure en mooie diamanten. In de tijd van Jezus waren parels wat nu diamanten zijn: ontzettend waardevolle juwelen. Het is daarom ook niet gek dat deze parels vaak in hetzelfde rijtje staan als andere waardevolle dingen, zoals goud, edelstenen of dure kleding.

Lezing: Aan de kant!’ roepen de vrienden van Jezus. ‘Aan de kant! Geef Jezus de ruimte!’ Jezus lacht. ‘Ik heb een idee,’ zegt hij. Hij doet zijn sandalen uit en hij trekt zijn jas wat omhoog. Dan stapt hij het water in en klimt in de boot van Petrus, die een stukje van de kant ligt. Jezus gaat in de boot staan. ‘Fijn dat jullie er allemaal zijn!’ roept hij. ‘Welkom. Ga maar lekker zitten. Kinderen, jullie mogen vooraan. Toe maar. Jullie horen er helemaal bij. Ik ga jullie een verhaal vertellen. ‘Weet je,’ zegt Jezus. ‘Er is een heel grote schat die jullie allemaal kunnen vinden. Het is Gods nieuwe wereld. Die zie je nog niet, hè? Het lijkt wel of hij verstopt zit, net als een schat die diep in de aarde zit. En Gods nieuwe wereld is zo mooi - je zou er gewoon alles voor willen verkopen om dáár bij te mogen horen. ’Jezus vertelt een verhaal. ‘Er was eens een koopman die parels verkocht. Parels zijn duur. Ze groeien onder water, in een oester, dat is een soort schelp. Op een dag loopt de koopman over de markt. Hij ziet een schelp met de allermooiste, allergrootste parel die hij ooit gezien heeft. Die moet hij hebben. ‘Wat kost deze?’ vraagt hij. ‘Honderd zilveren munten,’ zegt de verkoper. ‘Bewaar hem alsjeblieft voor me,’ zegt de koopman. Hij gaat snel naar de markt en verkoopt alles wat hij heeft. En hij rent daarna meteen terug naar de markt. Hijgend komt hij aan. ‘Alsjeblieft,’ zegt hij, en hij geeft al zijn zilveren munten aan de verkoper. En hij krijgt de allermooiste parel van de wereld. Zo is Gods nieuwe wereld. Gods nieuwe wereld is de grootste schat waar je naar op zoek kunt gaan. De allermooiste parel die je kunt vinden. Als je Gods nieuwe wereld ziet, dan weet je: ‘Dáár wil ik bij horen. Wat het ook kost.’ De grote mensen en de kinderen knikken. Ze lachen. Gods nieuwe wereld, daar willen ze allemaal bij horen!

## Lied

*Weet je dat de vader je kent?  
Weet je dat je van waarde bent?  
Weet je dat je een parel bent?  
Een parel in Gods hand.  
Een parel in Gods hand.*

*Ze zeggen allemaal:  
je kan niks doen, je bent een oen!  
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart,  
ik ben niks waard!  
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer echt nooit!  
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, ik heb altijd  
pech, ik ga maar weg!*

*Weet je dat de vader je kent.  
Weet je dat je van waarde bent.  
Weet je dat je een parel bent?  
Een parel in Gods hand.  
Een parel in Gods hand.*

*Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!  
M'n blouse zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!  
Al noemt de hele klas me een chagrijn, ik mag er zijn!  
Al zegt m'n broertje steeds:  
wat stout ben jij, God houdt van mij. God houdt van mij!*

*Ik weet dat de vader me kent.  
Ik weet dat ik van waarde ben.  
Ik weet dat ik een parel ben.  
Een parel in Gods hand.  
Een parel in Gods hand.*

## Paralelverhaal

Er was eens een heel rijke meneer die in Groothuizen woonde in een héél groot huis. Het leek wel een enorm kasteel met twaalfkamers en twaalf badkamers, heerlijke bedden, een huisbioscoop, een ijsmachine, een chocoladefontein én een snoepmachine. Onder zijn matrassen had hij heel veel geld verstopt. Deze man had eigenlijk alles wat zijn hartje begeerde. Alles wat hij leuk vond kocht hij. Hij hield ook erg van mooie dure auto's. In zijn garage stonden er zeven. Voor iedere auto had hij een chauffeur. Verder had hij heel veel kleren en hoeden. Hij had ook een lievelingshoedje, dat lag achter glas. Het hoedje was zo bijzonder dat hij het nooit droeg maar er alleen naar keek! Op een dag wandelde hij door Blijdorp en zag in een piepklein rommelwinkeltje, in de etalage, een heel mooi klein doosje staan. Hij ging naar binnen en vroeg aan de verkoper: 'Hoe duur is dat doosje en wat zit erin?' De verkoper vertelde dat het een heel bijzonder doosje was uit Verweggistan en dat hij het niet mocht openen. Alleen degene die er alles voor overhad om het te kopen mocht het doosje openmaken. De verkoper kon de man dus niet zeggen wat er in het doosje zat, maar het moest wel heel kostbaar zijn omdat het zo verschrikkelijk duur was. De meneer dacht even na. Hij had nog niet zo'n doosje en wilde het koste wat het koste hebben. Toen de verkoper de prijs noemde schrok hij wel, zoveel geld lag er niet eens onder zijn matrassen. Hij verkocht dus zijn grote huis, de ijsmachine, de chocoladefontein, de snoepmachine, zijn zevenauto's. En hij ontsloeg zijn zeven chauffeurs. Maar toen had hij nog niet genoeg geld. Hij verkocht daarom ook al zijn kleren en hoeden, behalve dat bijzondere hoedje achter glas. Opgetogen ging de man naar het winkeltje en legde al zijn boodschappentassen vol



met geld op de toonbank. Maar toen de verkoper alles geteld had, kwam hij toch nog wat geld tekort. Omdat de man perse het doosje wilde hebben moest hij ook nog zijn lievelingshoedje onder het glas vandaan halen en verkopen. Nu had hij eindelijk genoeg geld. De verkoper pakte het doosje uit de etalage en gaf het aan de man. Die glimlachte heel gelukkig en liep ermee naar buiten. Hij ging op een bankje zitten en opende heel voorzichtig het doosje want hij was natuurlijk heel nieuwsgierig wat voor kostbaars hij gekocht had. Hij deed het open en... er zat een heel kostbare parel in met een klein briefje waarop stond: Jij bent net zo kostbaar als deze parel, jij bent een parel in Gods hand. God is echt elke cent waard om Hem te leren kennen. De man was erg onder de indruk en héél erg blij met zijn doosje met die kostbare parel.

## **Verkondiging**

### **Liedbundel 75: 1, 2 en 3**

*1. Samen in de naam van Jezus,  
heffen wij een loflied aan.  
Want de geest spreekt alle talen,  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.*

*2. Heel de wereld moet het weten,  
dat God niet veranderd is.  
En zijn liefde als een lichtstraal,  
doordringt in de duisternis.  
De weg van god is niet te keren,*

*omdat hij er over waakt,  
En de Geest verbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.*

*3. Prijs de Heer, De weg is open  
naar de Vader naar elkaar.  
Jezus Christus, triomfator,  
mijn verlosser, middelaar.  
Vader met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!*

## **Leiding van Solid Kids aan het woord**

### **Lied 794**

*1. Gods zegen bidden wij je toe:  
Hijzelf gaat steeds vooraan  
hoe ook je weg zal gaan.  
Geen mens weet waar en wat en hoe,  
toch mag je altijd hopen:  
God doet de toekomst open.*

*2. Je hebt in liefde trouw beloofd,  
een zwak en kwetsbaar woord  
is hier door ons gehoord.  
Ontvang de vlam die nimmer dooft:  
vuur uit Gods hart ontsproten -  
Hij houdt ons ja omsloten.*

## **Gebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader**

## Liedbundel 59: 1, 3 en 4

*1. Als op 's levenszee de stormwind om u loeit.  
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.  
Tel uw zegeningen tel ze een voor een.  
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.*

### **Refrein:**

*Tel uw zegeningen, een voor een.  
Tel ze alle en vergeet er geen.  
Tel ze alle, noem ze een voor een.  
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.*

*3. Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed.  
Weet uw Hemelvader geeft u overvloed.  
Tel uw zegeningen voor geen geld te koop.  
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.*

### **Refrein:**

*Tel uw zegeningen, een voor een.  
Tel ze alle en vergeet er geen.  
Tel ze alle, noem ze een voor een.  
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.*

*4. Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.  
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.  
Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe.  
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.*

### **Refrein:**

*Tel uw zegeningen, een voor een.  
Tel ze alle en vergeet er geen.  
Tel ze alle, noem ze een voor een.  
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.*

## Zegen

### Liedboek 416: 1, 2, 3 en 4

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

