

**Orde van Dienst 22 november 2020 laatste zondag van het kerkelijk jaar  
Voorganger: ds. A.L. Verduijn**

**Voor de dienst: Martin Luther College**

**'In my Father's house'**

**Johannes 14:2**

*In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?*

**Welkom en mededelingen**

**Muziek: Psalm 130c: 1, 2, 3 en 4**

**'Uit de diepten roep ik U'**

*1. Uit de diepten roep ik U  
Heer mijn God  
Ik heb U nodig Here, luister  
Nu ik schorgebeden fluister  
Luister toch  
Heer luister toch*

*2. Als U niets dan zonden zag  
Heer, mijn God  
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu  
juist vergeven dus verdient U  
diep ontzag  
ons diep ontzag*

*3. Ik blijf wachten tot U komt  
Heer, mijn God  
Ik blijf nog sterker op U wachten  
dan een mens in lange nachten  
wachten op het licht  
het morgenlicht*

*4. Israël, hoop op de Heer  
Hoop op God  
want Hij heeft zich aan u verbonden.  
Hij verlost u van uw zonden  
Hij maakt vrij  
Hij maakt u vrij*

**Bemoediging en groet**

**Psalm 23b: 1, 2 en 5**

**'De Heer is mijn Herder'**

*1. De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust.*

*2. De Heer is mijn Herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt me als ik wankel,  
Hij draagt me als ik viel.*

*5. De Heer is mijn Herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
'k zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd.*

**Verootmoediging en genade verkondiging**



## Muziek Engelse Hymne 'Abide with me'

## 'Blijf mij nabij'

1. *Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.  
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!  
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,  
der hulpeloozen hulp, verlaat mij niet!*

5. *Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,  
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!  
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:  
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!*

4. *Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,  
tranen en leed zijn zonder bitterheid.  
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?  
Meer dan verwinnaar blijf ik in den Heer.*

## Dienst van het Woord

### Gebed bij de opening van het Woord

#### Muziek voor de kids: Kinga Ban & Kids

#### 'Nog steeds'

*Ik voel de wind door mijn haren gaan  
En zie de zon langzaam ondergaan  
Ik sta op het strand en schrijf jouw naam  
in het zand  
Met mijn voeten in de koude zee  
Mijn gedachten gaan met de golven mee*

*Kijk omhoog, en o ik hou van jou  
  
Ik hoor je stem nog steeds  
Ik voel je kus nog op mijn wang  
Ik voel je armen om me heen  
Zo heerlijk zacht en warm*

*Ik zie de eerste ster, de nacht begint  
Wandel dromerig de duinen in  
Ik ben niet bang, want liefde duurt het  
langst  
Met mijn voeten in het zachte zand  
En mijn hand in papa's warme hand*

*Kijk omhoog, en o ik hou van jou  
  
Ik hoor je stem nog steeds  
Ik voel je kus nog op mijn wang  
Ik voel je armen om me heen  
Zo heerlijk zacht en warm*

### Zacharia 8: 2-8

2 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde voor Sion; met vurige liefde neem Ik het op voor Jeruzalem. 3 Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. "Stad van trouw" zal Jeruzalem heten, en de berg van de HEER van de hemelse machten "Heilige berg". 4 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, 5 en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. 6 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor Mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. 7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal Mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en



het land waar de zon ondergaat 8 en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen Mijn volk zijn en Ik hun God, in onwankelbare trouw.

## **2 Korintiërs 5: 14-17**

14 Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15 en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16 Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

## **Gezang 290: 1, 2 en 6**

### ***'Er is een land van louter licht'***

*1. Er is een land van louter licht,  
waar heil'gen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,  
in duisternis of pijn.*

*2. Daar is het altijd lentetijd,  
in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszeescheidt,  
ons van dat zalig land.*

*6. God, laat ons staan als Mozes hier,  
hoog in Uw zonneshijnschijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier,  
zal scheiding voor ons zijn.*

## **Verkondiging**

### **Lied 730: 1, 2 en 3**

### ***'Heer herinner U de namen'***

*1. Heer, herinner u de namen  
van hen die gestorven zijn,  
en vergeet niet, dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door het woud der eenzaamheid,  
naar het dag en nacht verbeide  
vaderhuis, hun toebereid.*

*2. Heer, herinner u hun luisterend  
wakker liggen in de nacht  
en hun roepen in het duister,  
de armzaligheid van hun kracht,  
en wil zeer aandachtig lezen  
in de rimpels van hun huid  
de verscheurdheid van hun wezen,  
en wis hunne zonden uit.*

*3. Heer, wil ook mijn trooster wezen  
draag mij, ken mij, zie mij aan.  
Wees er om mijn ziel te lezen  
in de lichtglans van uw naam.  
Voed mij met herinneringen  
leer mij reizen door de pijn  
zo vertrouw ik: in uw Liefde  
zal geen mens vergeten zijn.*



## Gedachtenis aan hen die ons ontvallen zijn

Overleden op 4 december 2019

**Jan van Calker**

op de leeftijd van 79 jaar

Overleden op 13 december 2019

**Bouke Hommes**

op de leeftijd van 89 jaar

Overleden op 30 januari 2020

**Lenie van de Bent-Linthout**

op de leeftijd van 96 jaar.

Overleden op 22 mei 2020

**Aaltje Hulsker-Staal**

op de leeftijd van 94 jaar

Overleden op 24 juni 2020

**Albertje Hidding**

op de leeftijd van 95 jaar

Overleden op 14 oktober 2020

**Janna Heun-Alting**

op de leeftijd van 68 jaar

## Stilte

### Muziek

*Nu alleen maar: 'Amen' zeggen,  
al is 't met gebroken stem;  
dan je hand in Gods hand leggen  
en op weg gaan, achter Hem.*

*Nu alleen zijn woord vertrouwen:  
'Altijd zal Ik met je zijn;'  
Als een kind je handen vouwen,  
Zijn getuige willen zijn.*

### Dankgebed

#### Lied 913: 1, 2 en 3

*1. Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!*

### 'Nu alleen maar amen zeggen'

*Nu alleen maar blijven hopen  
in het voetspoor van je Heer;  
blijven strijden, blijven hopen,  
wachtend op zijn wederkeer.*

*Al je twijfel af te leggen  
en alleen maar: 'Amen' zeggen.  
Amen, amen!*

### 'Wat de toekomst brenge moge'

*2. Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!*



3. *Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behandlen,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.*

### **Zegen**

#### **Lied 416: 1, 2 en 4**

1. *Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

4. *Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

#### **'Ga met God en Hij zal met je zijn'**

2. *Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

#### **Tijdens het ophalen van de rozen Lied 598**

#### **'Als alles duister is'**

*Als alles duister is,  
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
Vuur dat nooit meer dooft.*

