

Orde van Dienst Sellingen zondag 24 januari 2021

Viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. A.L. Verduijn

Orgelspel

improvisatie psalm 98

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 98: 1, 4

'Zingt een nieuw lied'

*1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen,
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,
bevrijdend heil en bindend recht,
voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.*

*4. Laat alle zeeën, alle landen,
hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Verootmoediging en genade verkondiging

Zingen Psalm 24: 1, 4

'De aarde en haar volheid zijn'

*1. De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.*

*4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.*

Gebed bij de opening van het Woord

Muziek voor kids Opwekking Kids 17

'Van a tot z'

Schriftlezing 1 Samuel 3: 1-14

1. De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. 2 Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplek. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. 3 Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. 4 Toen riep de HEER Samuel. 'Ja,' antwoordde Samuel. 5 Hij liep snel naar Eli toe en zei: 'Hier ben ik.

U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, 6 riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ 7 Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. 8 Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. 9 Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, Uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, 10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, Uw dienaar luistert.’ 11 Toen zei de HEER tot Samuel: ‘Let op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten! 12 Als die tijd aanbreekt zal Ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat Ik Eli en zijn familie heb voorgezegd. 13 Ik heb hem aangekondigd dat Ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen: hij wist dat zij God minachtten, maar hij heeft ze niet terechtgewezen. 14 Daarom heb Ik Eli’s familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost.’

Schriftlezing Efeziërs 5:2

Ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en Zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Muziek Liedbundel 89: 1, 2

*1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.*

‘Zegen ons’

*2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.*

Verkondiging

Zingen Liedbundel 99: 1, 2, 3, 4

*1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.*

‘Ik zal er zijn’

*2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.*

3. *De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn nm.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.*

Refr. *'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'*

4. *O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.*

Refr. *'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

Dienst van het Heilig avondmaal

Inleidend

Geloofsbelijdenis

Gebed

Zingen lied 405: 1, 3, 4

1. *Heilig, heilig, heilig!
Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.*

'Heilig, heilig, heilig'

2. *Heilig, heilig, heilig!
Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig,
enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.*

3. *Heilig, heilig, heilig!
Heer, God, almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid,
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.*

Uitdeling en communie

Dankgebed

Slotlied liedbundel 94: 1, 2, 3, 4

*Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?*

'Eens zal op de grote morgen'

*1. Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?*

*4. Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?*

Heenzending en zegen

Respons

'Amen, amen, amen'

*1. Amen, amen, amen, amen!
Stralend komt de hemel uit
die ons liefheeft, elk bij name
kent en in zijn armen sluit.
Hij zal komen, bij ons wonen,
heel de aarde is zijn bruid!*

*2. Amen, amen, amen, amen!
Zegt het voort, zegt wereldwijd:
vreemden worden erfgenamen,
mensen, zingt, en vogels, fluit!
Hij zal komen, bij ons wonen,
heel de aarde is zijn bruid!*

*3. Amen, amen, amen, amen!
Oost en west en noord en zuid,
alle volken roepen samen
eens voorgoed Gods glorie uit.
Hij zal komen, bij ons wonen,
heel de aarde is zijn bruid!*